

Zalig zij die op de Heer hun vertrouwen hebben gesteld.



Blijf in uw gebed gedenken
de Heer

EDGARD DE BONTRIDDER

echtgenoot van Mevrouw Elisa DEPREZ

Geboren te Zarlardinghe op 22 oktober 1912
en vroom overleden in het Stedelijk Zieken-
huis te Geraardsbergen op 11 mei 1991,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

—
Voor uw aanwezigheid,
voor uw gebed
voor uw betuiging van christelijke deelneming
in hun rouw danken U

De families: DE BONTRIDDER - DEPREZ
VAN DEN HAUTE
DE GEYTER.

"Heer, wie mag verblijven in Uw woonst en wie mag rusten op Uw Heilige Berg? Hij die onbesmet van wandel is en in rechtvaardigheid leeft; die in zijn hart de waarheid draagt en met zijn tong 't bedrog niet pleegt; die 't kwaad niet doet aan zijn evenmens."(psalm 14)

Zo zien wij het leven van deze dierbare afge-
storvene, want hij was de trouwe en betrou-
wende echtgenoot, de zorgzame en bezorgde
vader van zijn kinderen, en opgetogen was
wanneer hem telkens bij een hoogdag de Heer
zelf werd gebracht.

De ziekte en het lijden tijdens de laatste
weken van zijn aards bestaan hebben hem
hard getekend. Maar God was zijn anker en
hoop. De nabijheid van zijn geliefde echtgeno-
te en kinderen waren zijn troost en verlichtten
zijn pijn.

Moge zijn geloof in de Heer en de liefde voor
de zijnen nu onderpand zijn voor een eeuwig
leven bij de heer.

—
Uitgev. Toursel H. (054) 41.13.92.
Begraf. Collier-De Taeye (054) 41.35.00.