



AANDENKEN AAN

DE HEER

Pieter-Amedee
DE BONTRIDDER

**Weduwnaar van mevrouw
Margriet VAN LABBEKE**

Erelid van „Broederband”
Lid van de „Katholieke Schrijversbond”
Oud-lid
van de „Studiekring van Pater Callewaert”

Geboren te Waregem
op 5 juni 1905
en aldaar in de Heer ontslapen
op 1 februari 1995
voorzien van de Sacramenten

DE FAMILIE

dankt U voor de blijken van deelneming
en genegenheid hen betuigd.

Ach, als ik eenmaal sterf
en d'eeuwige rust verwerf
helpt geen getraan en geen gezucht.
'k Zwalp ergens in de wijde lucht.
'k Ervaarde goed en kwaad
als ik in leven was... Laat
't gebruikelijk uiten van het zoet
„Van de doden niets dan goed”.
Ik heb toch wel mijn best gedaan
en voor ons Here zou 't volstaan.
Vaarwel mijn kinderen, mijn leven
was voor u, mijn zorgen, mijn streven.
Denk soms aan mij, 'k bedoelde 't goed
Hou uw Volk en uw Geloof in 't bloed.

P.A. De Bontridder.

