

Kom, gebenedijde mijns Vaders, bezit het rijk dat u is voorbereid van in 't begin der wereld.



**BID VOOR DE ZIEL**

VAN Mevrouw

**CLEMENTIA DE BOOM**

weduwe van Mijnheer

**EDMOND VAN HOLSBEEKE**

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen,

geboren te Denderleeuw den 20n September 1854

en aldaar godvruchtig overleden

den 25n December 1945.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

---

Door kristene ouders in de vrees des Heeren opgevoed, bewandelde zij steeds den weg van Gods geboden en deed alles zooals Gij, o Heer, het haar had bevolen.

Als trouwe echtgenootte en zorgzame moeder heeft zij haar huisgezin met wijsheid bestuurd en hare kinderen met raad en daad tot het goede opgewekt.

En hooge ouderdom is de weerdige kroon, die op den weg der gerechtigheid gevonden wordt. Ps. 16. 34.

Heer, wie zal er wonen in uw huis? Of wie zal mogen rusten op uwen heiligen berg? Deze die leeft zonder vlek, en de rechtvaardigheid oefent. Ps. 14. 12.

Vaartwel, teergeliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik ben den weg opgegaan die ieder sterveling eens volgen zal. Dank voor uwe oprechte genegenheid, gij vooral mijne goede dochter, die mij in mijn ouden dag zoo liefderijk verzorgd hebt. Thans laat ik u in de vrees des Heeren; blijft goede christenen en de God van vrede zal met u zijn. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mevrouw weduwe Victor VAN HOLSBEEKE-HENDRICKX en dochter Adèle,

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN HOLSBEEKE-DUJACQUIER en kinderen Arthur, Hélène, Victor en Edmond,

Mijnheer en Mevrouw Louis VAN DEN HAUTE-VAN HOLSBEEKE en kinderen Elza en Jozef,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De familiën DE BOOM, VAN HOLSBEEKE en KEYMOLEN

danken voor deelneming en gebeden.

---

Drukk. Couck-Staels, Denderleeuw.