

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven».
(Joh. 11, 25)



Met dankbaarheid en liefde denken wij terug
aan

Maria-Alice DE BOOM

weduwe van
JOZEF-OCTAAF STERCK.

Zij werd geboren te Herzele op 28 januari 1886.
Na een lang leven van toewijding, goedheid
en vriendelijkheid overleed zij te Mere
op 26 februari 1982, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

«God, ik dank U omdat Gij mij geschapen hebt, omdat Gij mij in Uw Kerk hebt opgenomen en mij met Uw liefde hebt geleid en begeleid. Ik dank U voor de vreugden en de zorgen van het leven. Ik was graag bij U, in de kerk, in de stilte van mijn hart en in gezamenlijk en afzonderlijk gebed. Nu smee ik ootmoedig om Uw barmhartigheid, zodat mijn hoop op U in vervulling mag gaan. Dank om het lange leven dat ik mocht leiden met een liefhebbende en trouwe echtgenoot. Dank aan mijn kinderen die ik langs om meer liefhad, mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen, bloedverwanten en vrienden. Hun liefdevolle bezorgdheid verlichtte en verwarmde mijn leven en verzachtte mijn sterven. Ik weet dat hun liefde, over de grens van de eeuwigheid heen, mij volgt in gebed en offer».

Heer, niet verheft zich mijn hart,
mijn ogen vermeten zich niet.
Ik begeef mij niet in wat te groot is,
te wonderbaarlijk voor mij.
Neen, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel
als een kind bij zijn moeder geborgen;
als een kind zo voel ik mijn ziel.
Dat Israël wachte de Heer,
van thans tot in eeuwigheid.

Psalm 131

Maria, toon dat Gij mijn Moeder zijt !

**Voor Uw medevoelen weze U langs deze weg
oprechte dank gezegd door de kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen en naastbestaan-
den van de overledene.**