



Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
mijn God, ik ben zeker van U.

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Aimé DE BOOSE

**echtgenoot van Mevrouw
Valérie VAN DEN BROECKE**

geboren te Oosterzele op 24 juli 1898
en godvruchtig overleden
te Lemberge - Merelbeke op 24 mei 1980
gesterkt met het H. Ziekensakrament.
Bestuurslid van de Kristen Bond der
Gepensioneerden.

Ten grave gedragen te Oosterzele
op donderdag 29 mei 1980.

Op de vooravond van het heerlijk Pinkster-
feest, het voltooiingsfeest van het Paasmys-
terie, is de dierbare overledene in de eeu-
wige Liefde van de hemelse Vader opge-
nomen. Hem heeft de goddelijke Heiligmaker,
de H. Geest deelachtig gemaakt aan zijn
onuitsprekelijke gaven van vreugde, liefde
en vrede. Daarop mogen we vertrouwen, want

Aimé is in zijn leven een trouwe, zorgzame
en werkzame echtgenoot en vader geweest :
voor de zijnen werken, hun geluk behartigen
was de droom van zijn leven. Hij hield ook
veel van zijn medemensen, die hij vriendelijk
en met een vleugje schalkse humor wist te
benaderen. Zijn medewerking in het bestuur
van de gepensioneerden verleende hij graag
en met toewijding. Velen zullen hem missen.
Dierbare echtgenote, meer dan vijftig jaar zijn
we gelukkig geweest. Laten we de Heer
daarvoor dankbaar zijn. Maar onvermijdelijk
kwam het moment van scheiden, want zo is
't leven.

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw ge-
negen zorg en toewijding gedurende de
laatste weken van mijn leven. Blijft Moeder
trouw ter zijden staan.

Daar alleen is 't leven zoet, waar men vrij
en ongedwongen alles voor elkander doet.
Dierbare familie en mijn vele vrienden blijf
mij indachtig in uw leven en uw gebed.

**De families DE BOOSE, VAN DEN BROECKE,
DE MAESENAIRE en BONTINCK**

danken U oprecht voor de
blijken van deelneming en
gebeden.

druk. « de as » heistraat 55 - oosterzele
begr. wanzeele, oosterzele - tel. 625647