



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

ALIDA DE BORLE

echtgenote van de Heer

OMER GABRIELS

geboren te Leeuwigem op 4 oktober 1893 en godvruchtig overleden in het Rustoord "Ter Deinsbeke" te Zottegem op 1 augustus 1983, gesterkt door de H. Sakramenten.

Omer Gabriels,

Jozef en Louise Gabriels-Broeckaert,

Paul en Jeannine Gabriels-Michiels en kinderen,

Andre en Marleen Vermeersch-Gabriels en kinderen,

Erwin en Anne-Marie Hutse-Gabriels en kind,

Patrick en Katelijne De Bruycker-Gabriels,

De families De Borle, Gabriels, De Winter en De Cubber,

danken U van harte voor uw deelneming en gebed.

Haar leven was een stille toewijding aan haar echtgenoot en kinderen, het was ook een stille toewijding aan God.

Zolang ze kon heeft ze voor haar gezin gezorgd, gewerkt en geofferd tot de ziekte haar in de zetel kluisterde. Toen kwam de grote beproeving: Maria, de dochter die voor vader en moeder zorgde is van hen weggegaan. Véél te vroeg naar menselijke berekening... En toch ging het leven verder, samen met vader en de herinnering aan haar die hen te vroeg ontviel.

God onze Heer, afscheid nemen doet steeds pijn. Leer ons moedig verder leven in het besef dat moeder nu thuisgekomen is bij U en bij Maria in de eeuwigheid.

Dierbare echtgenoot en kinderen, dank voor uw trouwe genegenheid en goede zorgen en bid voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriels