

Heer geef haar de eeuwige rust, en het eeuwig licht strale voor haar.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

EMMA DE BORRE

weduwe van wijlen Mijnheer

Cyriel LEROY

geboren te St.-Martens-Lierde de 24 januari 1893,
en aldaar zacht in de Heer ontslapen de 13 sep-
tember 1963. Gesterkt door de HH. Sacramenten
der Stervenden.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad; haar rechtschapen inborst en minzaam karakter hebben haar vele vrienden verworven. Met voorbeeldige verduideligheid en volkomen onderwerping aan 's Heren wil verdroeg zij de ongemakken van een langdurige ziekte; niet een klacht ontviel haar lippen en door geduld heeft zij haar kroon in de hemel vergroot. Gelukkig de mens die de Heer bereid zal vinden als Hij hem komt rekenschap vragen van zijn leven

Math. 24-26.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw tedere zorgen. Uw genegenheid en liefde hebben mijn langdurig lijden dragelijk gemaakt en mij steeds geholpen om moed te hebben wanneer reeds alle hoop verloren was. Blijf mij steeds in uwe gebeden indachtig en bidt veel voor mijn zielezaligheid.

HH. Harten van Jezus en Maria, op U stel ik mijn betrouwen. (300 d. afl.)

†

De familiën LEROY-DE BORRE,

DIERICKX-DE BRAECKELEER.

Zeer gevoelig voor de bliken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U