

Wie leeft in de vrees van de Heer, zal in vrede
sterven. (Job. 16,3)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

HENRI - ETIENNE DE BORRE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Madeleine DE LANGE

geboren te Zarlardingde de 23 december 1917 en
onverwachts overleden te Ophassel de 31 maart
1958, versterkt door het H. Oliesel.

De mens leeft korte tijd op aarde en zijn leven
is vervuld met allerlei ellenden. Hij komt op als
een bloem en wordt vertreden; hij vlucht voorbij
als een schaduw en blijft nimmer in dezelfde staat.
(Job 14)

Zijn dagen zijn gelijk de dagen van de huurling,
die haakt naar 't einde van zijn werk; maar als
kommer meer en meer het hart benauwt, dan ver-
kwikt uw vertroosting mijn ziel, o Heer! (Ps. 93)

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de
laatste dag uit de aarde zal verrijzen. Want de ver-
rijzenis van de Heer is de waarborg van onze op-
standing uit de dood.

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, ik ver-
langde zozeer u gelukkig te maken en al mijn
krachten heb ik er voor ingezet. De Heer heeft ons
nu zo zwaar beproefd en al onze menselijke plan-
nen stuk geslagen. In zijn goddelijke Raadsbeslui-
ten heeft hij het anders gewild: Zijn heilige Naam
blijve toch gezegend.

Dierbare echtgenote, aanvaard het pijnlijk offer
van de scheiding; beminde kinderen, houdt mijn
naam in ere, en blijft de liefdevolle troost van
moeder.

Bemide ouders en bloedverwanten, bidt voor
mij, opdat God mij zou gendig zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.



De familiën

DE BORRE
VERDONCK
DE LANGE
VAN DEN BOSSCHE

danken U van harte voor uw gebeden
en uw bliken van deelneming in hun
rouw.

Drukk. Luc. Merckaert, Kerkstr. 9, Ophassel