

Haar geluk was eenvoudig.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Irma, Maria DE BORRE

weduwe van de Heer **Jozef HEERMAN**

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 21 januari 1916 en godvruchtig overleden

in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 27 juli 1995,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Ieder mens sterft. De dood heeft vele gezichten. Sterven, als leven verder onmogelijk wordt, is soms zachtvaardig. Een bevrijding uit nodeloos gestage achteruitgang. Wie de laatste tijd Irma gadesloeg, zag haar dolen en dwalen steeds verder van huis. Ze viel, kwam niet meer op de kracht van vroeger, wist niet meer naar welke kant uit. Dan zijn daar de kinderen, de burens, de vrienden die zorg voor je dragen. — Ze zijn allen van harte gedankt. — Dan is daar de stroom die je draagt en meevoert naar verder en verder, tot de dag dat alles is volbracht. Dan wordt je leven en je verleden opgenomen in een zee die helder is en blauw. Een oceaan van vrede die de doden teruggeeft als levende herinnering aan hen die achterblijven. De tranen van die je hebben gebaard en zijn voorgegaan, verzilveren tot morgen-dauw op de stamboom van steeds een nieuwe generatie.

Praten over iemand die is heengegaan, vragen : « Wie was zij ? Wie was deze moeder, die vrouw voor jou ? » raakt diep in je gemoed. Tastend in je herinnering naar wat je met haar hebt meegemaakt, groeit de verwondering om het geheim van wie zij was en wat zij deed. Wie aan Irma terugdenkt, weet van haar arbeid, haar liefde voor vier zonen, haar sociale inzet. Zij was jaren actief bestuurslid van de K.B.G. Weet jij ook wat haar zus Bertha destijds voor haar betekend heeft ? Wat zij heeft meegemaakt sinds 1971, al die jaren als weduwe alleen ? Waarom zij dankbaar was om elk bezoek ? Ze vertelde dan. Jij moest luisteren. Andersom gebeurde zelden. Zij had in haar stem en haar verhaal, een typisch hoog akkoord ter bevestiging dat onomkeerbaar is geschied wat zij vertelde.

Vertellend roep je herinneringen tot leven. Je zoekt troost en remedie tegen de dood. Je gelooft in de eeuwigheidswaarde van een mensenleven. Je zoekt naar woorden van troost, naar een gebaar van dankbaarheid. Je legt een bloem op de kist. Kaarsen symboliseren de warmte van het samenzijn. Het licht overwint de duisternis. De dood heeft niet het laatste woord. We dragen zorg voor mekaar in dit nu-bestaan met een hart van gestelde herinneringen. De rest is eeuwige liefde.

†

**De families DE BORRE, HEERMAN,
VAN DEN DOOREN en VAN TRIMPONT,**

danken U om uw aanwezigheid,
uw gebed en uw blijken van medeleven.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91