

Vader, in uw handen
beveel ik mijn geest.

Zalig aandenken aan mevrouw

JULIETTE DE BORRE

weduwe van mijnheer

ALFONS VAN DER HEYDEN

geboren te St. Martens-Lierde
op 31 oktober 1898 en er plots naar haar
Schepper teruggekeerd op 10 september
1968, in het uiterste gezalfd met de H.
Olie en voorzien van de pauselijke zegen



De familiën **DE BORRE,**
VAN DER HEYDEN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming
en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Wees waakzaam, want gij weet niet
wanneer de Heer komt! Niet de plotse
dood moet ons afschrikken, maar wel
de dood die ons overvalt op het ogen-
blik waarop wij niet klaar zijn om ons
levenswerk voor te leggen aan de Recht-
vaardige Rechter.

Eenzaam en stil, teruggetrokken en
eenvoudig heeft Juliette geleefd en ge-
werkt, gezorgd en gebeden. Haar klein-
kinderen waren als de zon in haar
leven, de bringers van blijdschap, de
boodschappers van vreugde en van liefde

Nu is zij hier niet meer... een laatste
«wel te ruste» aan haar dochter en
vlug haar werk gaan binnendragen bij
de grote Werkgever om het loon te ont-
vangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
dank u om uw genegenheid en edel-
moedige toewijding. De Heer zal er u
zeker om lonen. Blijf bidden voor mij
om te voldoen aan Gods Rechtvaardig-
heid en mij te helpen ingaan in de eeu-
wige vreugde.

Familieleden, vrienden en geburen, ik
smEEK u om die liefdedienst: bid en
vier de Eucharistie opdat ik moge rus-
ten in vrede.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!