

14  
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

## ALBERT DE BOSSCHER

weduwnaar van Mevrouw  
EMMA DE SMET

geboren te Michelbeke, de 21 december 1901  
en godvruchtig overleden in de St. Elisabeth-  
kliniek te Zottegem, de 17 juni 1980, gesterkt  
door de HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

---

Gij allen die mij lief hebt, weent niet als  
degenen die geen hoop hebben. Wij weten  
dat de dood geen einde is, geen laatste  
tocht, maar een bevrijding, een begin van  
eeuwig leven.

In eenvoud, taaië werkzaamheid en man-  
nelijk geloof gingen Albert zijn jaren voorbij,  
rechtgeaard en wetend wat hij wilde. Toen  
kwam de verdiende rust, maar meteen ook  
de beproeving. Hij droeg ze jaren lang ge-  
laten en zonder klagen.

Hij blijft leven in onze herinnering als een  
goede vader, als een trouwe vriend. We den-  
ken aan zijn hartelijkheid en zijn nimmer  
rustende zorg voor de zijnen. We denken aan  
zijn gul en opgewekt karakter, aan zijn ge-  
dienstigheid en trouwe vriendschap.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, achter-  
kleinkind en familieleden, ik ben naar de  
Heer gegaan. Mijn laatste levensjaren waren  
gevuld met veel lijden, maar ook met veel  
voldoening door uw zorgen, vriendschap en  
genegenheid waarmee ge mij hebt omringd.  
Ik heb mij neergeveld in de handen van de  
goede God en zijn heilige Wil aanvaard. Ik  
dank u voor alles wat ge voor mij hebt ge-  
daan. Zoekt sterkte in het gebed en bidt  
voor mij.

Jezus barmhartigheid.

De families DE BOSSCHER, DE SMET,  
DONKERWOLKE en DE TEMMERMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oua.  
Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.