



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw CLARA DE BOSSCHER

weduwe van de Heer Jérôme WINDELS

geboren te Michelbeke op 20 mei 1889 en god-  
vruchtig overleden te Kortrijk op 8 april 1973,  
voorzien van de Sacramenten der stervenden.

Heer God en Vader,  
het is met pijn en verdriet in het hart  
dat wij bij Moeders heengaan tot U spreken.  
Wij geloven niet dat dit het einde is.  
Wij kijken op naar het kruis  
van Uw Zoon Jezus Kristus.

Ook Hij is door lijden en dood gegaan  
om tenslotte voor eeuwig te verrijzen.

Wij vertrouwen Zijn woord en belofte :

« Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven. »

Wij danken U Heer,

dat wij moeder mochten kennen en beminnen :

met al haar goedheid en genegenheid,  
met haar onophoudelijke bezorgdheid,  
met haar nauwgezetheid en stille eenvoud,  
echt een mens om van te houden.

Wij danken U om al het goede dat zij deed,  
en om het goede dat haar gedaan werd,  
om de attenties en de zorg van haar kinde en.

Wij bidden U Heer,

schenk haar, nu alles is volbracht,  
vrede en vreugde zonder einde.

Dat is de diepste hartewens  
van haar kinderen, kleinkinderen,  
familie en vrienden.

Wij vragen het U door Jezus onze Heer.

De familie dankt voor Uw gebeden  
en gewaardeerde deelname.

Begravenissen Joseph Geers, Kortrijk