



Gedenk met een gebed

José De Bosscher

° Opbrakel 19.6.36

† Lierde-Deftinge 10.6.93

vader van Sarah & Mathias

Naar de wens van papa
maakten we een keuze uit
zijn eigengeschreven teksten:

*Sarah, eens kind
in mijn dromen, daarna
schim in angsten en hopen,
neem mijn kus en groet
jij die moest worden, eens
een deel van mijn hoogste goed.
papa.*

*Mathias, je was
een feest, een stilte
maar ook een kreet,
mijn kalnte en stormen
mijn leven, mijn hoop ...
soms ook dat vleugje
wanhoop ...
papa.*

Aan familieleden, vrienden en
naaste geburen,
die op het gepaste ogenblik
mijn eenzaamheid hebben
doorbroken; met een lach en
een traan, een lief woord
of een aansporing:
aan allen ... Dank!

Sarah, Mathias en de familie
danken U oprecht
voor elke attentie.