

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

†

GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**Polydoor, Oscar
DE BOSSCHER**

Weduwnaar van

Gabrielle BEKAERT

Oudstrijder 1940-1945

Geboren te Oosterzele op 22 december 1910
en godvruchtig overleden in de kliniek Maria
Middelares te Gent op 12 augustus 1984,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Wie zijn taak als mens vervulde in dit
leven, hem zal God zijn vriendschap en
zijn liefde geven ».

Oscar heeft gewerkt en gezorgd, dag na dag,
jarenlang voor zijn geliefde zieke vrouw...
Heer, Gij die hebt gezegd : ik was ziek en
gij hebt mij bezocht : voltrek Uw beloften
aan hem.

« Het leven is een tocht doorheen de levens-
dagen

en naar Jezus geest ten dienste staan : het is
het wél en wee van medemensen dragen
stervend leven als de korrel graan ».

Hoe heeft onze dierbare overledene het leed
van zijn geliefde zieke vrouw helpen dragen...

Nooit of nooit heeft ze zich alleen of ver-
laaten kunnen voelen, omdat de wakende trou-
we liefde van Oscar haar steeds weer kwam
« goede dag » zeggen.

«Wij rouwen om de mens die wij verloren
niemand kent ons diep en groot verdriet.
Maar in zijn goedheid zal de Heer verhoren.
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet».

Midden ons groot leed straalt de zon van
dankbaarheid om de goedheid van mensen
voor mekaar : omdat hier tussen mensen
zichtbaar werd het woord der H. Schrift :
« ziet hoe zij mekaar liefhebben ».

Beste kinderen en uw gezinnen, bemint
elkander zoals wij mekaar beminden. God,
die Liefde is, zal uw wegen leiden. Dat Zijn
Wil in Uw leven geschiede.

Beste Buren en Vrienden, dank U om Uw
vriendschap. Gij allen die ook goed voor
mij zijt geweest, ik dank U zeer.

Maria, Hulp der christenen, bid voor ons.
De families :

DE BOSSCHER, BEKAERT, GILLIS en
DE NEVE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Uitg. Rydant, koster, Oosterzele.