

„Wij worden kinderen van God genoemd
en wij zijn het ook.” I Joh. 1

†

Vroom aandenken aan

de Heer

Raphaël DE BOSSCHER

geboren te Zottegem op 27 oktober 1949 en
godvruchtig overleden te Gentbrugge
op 10 maart 1987.

Hoe verschillend en wisselvallig alles bij de mensen is, één ding is de diepe grondslag van onze zekerheid: wij zijn kind van God. Hij heeft gewild dat wij zouden bestaan, Hij heeft ons leven in Zijn hand, Hij heeft ons een plaats en een taak toevertrouwd. Al begrijpen wij de zin van vele dingen niet, toch loopt onze kruisweg naar het licht van de Verrijzenis.

Raf was voor velen een vertrouwde verschijning. Zijn eenvoudige glimlach zal ons altijd bijblijven, want hij was de uitdrukking van zijn goed-willigheid en zijn dienstvaardigheid. Ontelbare mensen hebben van hem kunnen leren wat het is: iemand bereidwillig ontvangen en de weg wijzen.

Als kind en jongeman heeft Raf geleerd de moeilijkheden van het leven te trotseren. Moedig heeft hij de „strijd” van het leven aangedurfd en is hij uitgegroeid tot een man, die een taak aankon.

Deze „man” was eenvoudig en oprecht gelovig. In de kerk was hij trouw op post voor de zondagse ontmoeting met de Heer.

Hij die zegt: „Wat ge voor de minsten van de mijnen hebt gedaan hebt ge voor Mij gedaan” zal dan ook zelf bereid zijn hem te ontvangen met de groet: „Kom, getrouwe dienaar, ga binnen in het Rijk van uw Heer”.

De families DE BOSSCHER en
VAN den BOSSCHE,

danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven en voor uw gebed.

Begrav. D. Van Lent, „Oud huis Couvreur”
Gontrodestraat 158, Gentbrugge - Tel. 30 68 73