



*Heel traag kwam het einde
het eeuwige nabij,
en droevig treurden mijn kinderen
en kleinkinderen rondom mij.*

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Emma

DE BOURDEAUD'HUY

weduwe van **Achiel DE ZITTER**

Geboren te Mater op 24 augustus 1899 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 13 januari 1995.

De families, DE BOURDEAUD'HUY, LABIAU en DE ZITTER, DOBIJN, danken U van harte voor de blijken van genegenheid en vinden bemoeidiging in uw gelovig medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van Sint-Ursmarus te Zegelsem op zondag 12 februari 1995 om 9.30 uur.

Moeder was een sterke vrouw en gezegend het gezin, zegt de Schrift dat zo'n moeder heeft. Sterk was ze in haar geloof, en trouw aan het licht van het leven.

En daaruit putte moeder kracht en wijsheid en ging ze haar gezin voor in deugdzaamheid en ijver. Zo trouw als moeder was aan God en Zijn kerk, zo trouw was ze ook aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en aan vele vrienden. Gastvrij begroette moeder, ieder die op bezoek kwam. Wie ze benaderde en van dichtbij mocht leren kennen, ging spontaan woorden waarderen, die we van deze vrouw in herinnering zullen bewaren. Zij was een eenvoudige vrouw, zonder wereldlijke titels of onderscheidingen, maar ze mocht fier zijn op haar titel moeder te zijn ten volle.

Hoe dikwijls heeft ze de paternoster gebeden voor overleden parochianen, haar man en familie? In gebed vond zij steun en kracht.

Als een goede moeder heeft zij door haar voorbeeld, haar kinderen zorg en arbeid ingeprint en schonk hen een opvoeding rijk aan eerlijkheid en deugd. Wij danken God om zulk een goede moeder te hebben gegeven: wij zullen haar gedachtenis in ere houden.

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dank voor uw liefde en eerbied waarmee gij mij steeds hebt omgeven. Vooral de laatste jaren u, mijn Maria en Emelie, u was engelen voor mij, dank u voor de zorgen en de goede thuis.

Goede familie, vrienden, geburen van Zegelsem, Elst en Nederbrakel, ook dank ik u voor de attenties, voor uw genegenheid en vriendschap.

Wij blijven verenigd in kristelijke hoop en mag O.L. Vrouw steeds over ons blijven waken. H. Jozef, patroon van de goede dood, op u stel ik mijn vertrouwen.

Rouwcenter "Funeralia" bvba - Brakel - Zwalen.