

Zalig de mens, die nu zo tracht te leven gelijk hij  
in het uur van de dood wenst bevonden te worden.  
Nav. Chr. I.

†

**Gedenk in uw H.H. Missen en gebeden**

de ziel van Mevrouw

**Marie-Celestine De Brabanter**

Weduwe van wijlen Mijnheer

**Eduard Van Eesbeeck,**

geboren te Iddergem, de 5 Juni 1862, en godvruchtig overleden te Appelterre, de 9 Juni 1950, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

—  
Moe en helemaal versleten  
zat en zuchtte ik, jaren lang,  
om weer los, en van de keten  
vrij, te gaan de vrije gang.

—  
Los en vrij dat werd ik heden,  
en hetgeen ik 't meest ontzag,  
't gaf mij oud en stram van leden,  
weer de jonge vrije dag.

—  
Al die sterven zult, onthoud het :  
't leven is een blijde baan,  
maar alleen voor hem, die houdt het  
sterven in zijn oogwit staan.

—  
Leeft en leert dus allen sterven  
gij die groot zijt en die kleen ;  
gij, die 't waar geluk wilt erven :  
echt geluk is er maar één !

G.G.

Moeder heeft vaders stem gehoord — en de stilte  
van de nacht bracht haar de vreugde van het weer-  
zien... en ons de droefheid van de dood.

Ze was een voorbeeldige moeder, die haar vrede  
en vreugde zocht bij haar kinderen in de offers van  
het moederschap.

Eenvoud en arbeidzaamheid, godsdienstzin en  
stille overtuiging stempelden haar tot een zorg-  
volle moeder voor haar kinderen.

Lieve Moeder, gij zijt dood, maar uw liefde sterft  
niet, ze reikt immers tot over de grenzen der  
eenwigheid : uw leven spreekt, waar uw mond nu  
zwijgt, tot ons, uwe kinderen ; Moeder, wij danken  
U ; groet vader voor ons ; tot weerziens in de  
Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

---

---

*Een milde troost waren ons uw  
blijken van christelijke deelneming  
bij het afsterven van haar die ons  
zo dierbaar was.*

*Daarvoor danken wij U innig.*

De Familiën DE BRABANTER,  
VAN EESBEECK,  
PATERNOSTER.

---

---

Uitg. Ben. Vander Schueren, Appelterre.