

« Kom haar tegemoet, heiligen van God, en geleid haar voor het aanschijn van de Allerhoogste ».
(Dodenliturgie)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Angèle DE BRACKELEER

Weduwe van de

Heer René VAN DER STICHELEN.

Geboren te St.-Maria-Lierde op 24 mei 1905 en er godvruchtig overleden op 20 november 1984.

Gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Na een leven van christelijke plichtsbe-trachting is deze moeder de dood ingegaan, rustig en kalm, gelovend in en hopend op de heerlijkheid die God beloofd heeft aan allen die in dit leven in Zijn dienst hebben ge-staan. Zij is een biddende vrouw geweest tot haar laatste levensuur. Stichtend was het voor haar kinderen hoe zij een paar dagen voor haar heengaan de gebeden van de zie-kenzalving meebad en nog eens de belijde-nis van haar geloof vernieuwde dat zij tijdens haar leven zo diep en zo gemeend beleefd had. Hoe goed moeder voor haar kinderen en haar familie geweest is vertolkt de grote droefheid van haar naastbestaanden nu hun

geliefde moeder en verwante er niet meer is : « wij rouwen om de mens die wij ver-loren, niemand kent ons diep en groot ver-driet ».

Bemide kinderen, mijn heengaan uit dit leven is alleen maar een afspraak voor de eeuwigheid. Mijn levensbeeld zal zeker u allen bijblijven : volg mijn voorbeeld in uw verder leven en u zult ondervinden dat de Heer de zijnen niet verlaat. Ik dank u allen om uw grote bezorgdheid voor mij, om uw dienstvaardigheid, om de vele bezoeken die ik van u allen mocht ontvangen.

Lea, u dank ik bijzonder om jouw jaren-lange dagelijkse zorg voor mij, en zeer bij-zonder, omdat gij mijn laatste wens, tot het einde toe thuis te kunnen blijven, in ver-vulling hebt laten gaan.

« God, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis en onsterf'lijkheid,
wil haar Uw vrede geven ».

De families

DE BRACKELEER, VAN DER STICHELEN,
DE CLERCO, MAGINET,

danken U.

Begraaf. L. Haustraete - Ritservelt - Steenhuizen
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel