

«Jezus, uit de dood voor mij opgestaan,  
Geef mij dat ik in U mag leven».



DANKBAAR AANDENKEN

aan de HEER

## Cyriel DE BRACKELEER

weduwnaar van Mevrouw  
**MARGRIET TORTELBOOM**

echtgenoot van Mevrouw  
**BERTHA KINDT**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 29 mei 1911 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St-Elisabeth,  
te Zottegem op 22 september 1984, nadat hij de  
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Na een eenvoudig leven gevuld met jarenlange vlij-  
tige arbeid en eerlijke plichtsvervulling tegenover  
de zijnen, kwam voor deze mens de tijd van een  
welverdiende rustperiode. 't Werd echt een geluk-  
kige tijd : in huis en tuin karweitjes opknappen,  
samen met zijn echtgenote op bezoek gaan bij kin-  
deren en familieleden. Het leven had hem in het  
verleden niet gespaard maar nu was hij een gelukkig  
en tevreden mens. Tot het ogenblik waarop de zware  
beproeving van zijn ziekte kwam, die hem dag na  
dag meer en meer uitschakelde uit het gewone  
menselijk bestaan. Wekenlang moest hij de gave  
van taal en spraak ontberen. Enkel tranen konden  
zijn diepe ziele smart vertolken ! «Heer, beproeving  
heeft hem bezwaard, hij heeft ze uit Uw hand  
aanvaard en stil zijn strijd gestreden».

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, van  
zeer dicht bij hebt gij allen met mij meegeleefd  
en meegeleden. Uw aanwezigheid bij mijn ziekebed  
verbrak mijn innerlijke eenzaamheid, uw helpende  
handen brachten mij zo dikwijls verlichting.  
Ik bedank u allen voor zoveel genegenheid en  
hulp.

Beste familieleden waarvan ik zoveel hield en  
waarmee ik zo begaan was, nu ik afscheid moet  
nemen terugdenkend aan wat gij allen voor mij  
betekend hebt in mijn leven, vraag ik u, samen  
met mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen tot  
de Heer te bidden voor mij : «Nu dit hart dat zo  
van ons en alle mensen heeft gehouden, stil ge-  
vallen is, bevelen wij, Vader van barmhartigheid  
en God van troost, deze mens in Uw handen.

Moge hij in vrede rusten en moge het eeuwig licht  
voor hem schijnen. Door Jezus onze Heer».

Mevrouw Bertha KINDT

Ivon VAN DER STOCK-DE BRACKELEER en kinderen  
Robert VANTWEMBEKE-MORNIE en kinderen  
André MORREELS-DE BRACKELEER en kind  
De families DE BRACKELEER, KINDT,  
TORTELBOOM, DE CLERCO, VAN TURTELBOOM,  
DE TEMMERMAN, MORNIE EN DE LOOR,

danken voor de blijken van deelneming in hun  
rouw.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Zottegem