

« Heer, hij die Gij lief-hadt is niet meer  
Hij heeft de dood geleden ».

†

**VROOM AANDENKEN**

aan Jongheer

## **Herwin, Marcel De Brackeleer**

zoon van **Omer DE BRACKELEER** en van  
**Lea VAN DE MAELE**.

Geboren te Opbrakel op 11 januari 1961  
en aan de gevolgen van een pijnlijk  
ongeval godvruchtig overleden in het A.Z.  
te Gent op 14 mei 1979, nadat hij de  
pauselijke zegen en de ziekenzalving ont-  
vangen had.

« God, aanvaard dit leven dat zo rijk was  
aan belofte, laat het tot wasdom komen in  
een nieuw tehuis en schenk het de vrede  
en de vreugde die er hier van uitstraalden ».

Zoals vele jonge mensen was Herwin ge-  
boeid door zijn toekomst, bezat hij oog en  
aanleg voor techniek, ervaarde hij de vriend-  
schap van ouders en zusters als een sterke  
houvast in het leven. Een ongeval bracht dit  
veelbelovende leven gedurende maandenlang  
op de rand van de dood. Samen met zoon  
en broer streden vader, moeder en zusters  
om het leven van Herwin. Nu gebroken om  
diens dood, zwijgend en stil hun groot ver-  
driet dragend gaan deze mensen met hun  
kruis naar de Gekruisigde. Zijn kruis roept  
bij ons Jezus' opdracht op blijvend leven te  
schenken.

Goede vader en lieve moeder, veel in mijn  
leven heb ik aan u te danken gehad. U ver-  
schafte mij niet alleen een kristelijke en  
degelijke opvoeding, gij boodt mij ook kan-  
sen voor de toekomst, en niets was u hier-  
toe teveel of te zwaar. Om al die zorg, ge-

negenheid en ouderliefde ben ik u zeer dank-  
baar en moge de Heer u in deze zware uren  
oprecht bijstaan.

Beminde zusters, steeds waart gij voor mij  
goed, begrijpend en tot hulp bereid. Even-  
als onze ouders hebt gij maandenlang aan  
mijn ziekbed gewaakt, vol hoop wanneer ik  
eens weer een zekerder teken van leven gaf.  
Om uw veelzijdige belangstelling voor mij,  
om uw oprecht meevoelen en meelevens dank  
ik u oprecht.

Dierbare familieleden, bidt nu samen met  
mijn ouders en mijn zusters om berusting  
en tevens voor mij om Jezus' verrijzenis-  
vreugde : « Heer onze God, Uw wegen zijn  
soms vreemd en ondoorgrondelijk. Wij bid-  
den U om vertroosting nu wij treuren om  
Herwin. Schenk ons de moed om af te zien  
van menselijke berekening en ons leven in  
Uw hand te leggen. Laat het mooie van  
Herwins leven niet verloren gaan, maar laat  
het stralen in het licht van Uw heerlijkheid.  
Amen ».

De families **DE BRACKELEER, VAN DE MAELE;**  
**DUVILLE, VAN HOORDE,**  
**danken U oprecht voor uw blijken van**  
**kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel