

Werken is goed, bidden is beter, lijden is best!
(Edw. Poppe)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Kamiel DE BRACKELEER

Echtgenoot van Mevrouw
ELODIE DE SMET

geboren te St Maria Lierde de 7 Mei 1893, en god-
vruchtig overleden te Gent de 6 Februari 1949.
Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

—
Wat kan een mens toch veel lijden hier op aarde!
Deze duurzame overledene heeft veel, lang en wel
geleden! Gelijk het goud in de vuurkroes gezuiverd
wordt, zo werd zijn ziel schoon gemaakt en gezuiverd
van alle vlek door de smartelijke pijnen der
langdurige ziekte. Aan alles vaarwel zeggend, was
zijn laatste wens: «naar de Hemel gaan»!

De Allerhoogste heeft het aardse leven met ellenden
en beproevingen vervuld, opdat wij het Eeuwig
Leven naar waarde zouden schatten, want de be-
proevingen dezer aarde zijn gelijk bloemen die
vruchten zullen geven in het Eeuwig Leven.

Teerbemide Echtgenote en lieve Kinderen, uw
hart was van droefheid overstelpt, toen ge wist dat
ik niet zou genezen, en uw hart is nu gebroken bij
mijn afsterven. Doch weent niet al te zeer om mij.
Ik ben verlost uit de ballingschap van het aardse
leven. Hebt dank voor al de liefde die ik van U
mocht ondervinden. Dat God U er om belone.
Vaartwel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Bid de 4 akten voor de overledene.

De Riemaecker, Nukerke

Mevrouw weduwe Kamiel DE BRACKELEER, geboren Elodie DE SMET;
Mijnheer en Mevrouw Roger DE VOS-DE BRACKELEER;
Mijnheer en Mevrouw Marcel DE TANDT-DE BRACKELEER en kind;
Mijnheer Jozef DE BRACKELEER;
De familiën DE BRACKELEER en DE SMET

BEDANKEN.