

De wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij maar  
die den Wil van God volbrengt blijft in eeuwigheid.  
(Job. II, 22.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Omer DE BRACKELEIRE**

echtgenoot van Mevrouw

**Sidonie VAN DER MASSEN**

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Geboren te Erwetegem, de 17 Februari 1866 en  
aldaar zeer godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 9 Januari 1950.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

De ouderdom van den rechtvaardige is achtenswaardig,  
niet om het getal zijner jaren, maar om zijn  
kroon van deugden en verdiensten.

Wanneer gij zult sterven, zal uw grootste troost zijn;  
te mogen rekenen op een christelijk leven, op een  
rechte handel, op de deugden die gij geoefend hebt;  
want God dien ge gediend hebt met geloof en onder-  
werping zal u volgens al zijn barmhartigheid behan-  
delen, uw goede werken zullen u voorgaan, gij zult  
ze vinden bij den Heer.

Eenvoudig en rechtschapen van hart, zachtmoedig en  
voorzichtig, heeft hij een matig en vlekloos leven ge-  
leid. Met een volkomen overgeving aan den Wil des  
Heren, heeft hij de beproevingen van het leven gedra-  
gen, ten volle overtuigd dat; zo wij hier op aarde  
met Jezus lijden, wij ons in eeuwigheid met Hem  
zullen verheugen.

Geliefde Echtgenote, scheiden is voor ons pijnlijk,  
doch nu zal mijn verkleefdheid en mijne steun voor  
U nog groter zijn, omdat ik nu dichter bij God ben.  
Wel dank om uw liefde en blijft voor mij bidden.

Duurbare Familieleden, ik dank U innig, voor de  
rechtzinnigheid en genegenheid, vaartwel, bewaart  
steeds mijn aandenken in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.



Mevr. Omer DE BRACKELEIRE, geboren  
Sidonie VAN DER MASSEN;

De Familie DE BRACKELEIRE;

De Familie VAN DER MASSEN.



Danken U van harte voor  
de blijken van oprechte  
deelneming door U betoond,  
bij hun smartvolle rouw.

Druk.O.Schautteet Zottegem - Rouckhout Erwetegem