



Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

Albert DE BRAECKELEER

echtgenoot van Mevrouw
Paula De Smedt

Hij werd geboren te Grimminge op 1 maart 1915
en godvruchtig overleden in
het O.L.Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 20 september 2000,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families :

DE BRAECKELEER - DE SMEDT
DE MOL - DE POORTER

danken u voor uw aanwezigheid en medeleven.

Pa,

We waren het in 't verwacht en toch komt je overlijden nog zo onverwacht. De laatste dagen waren zo zwaar voor jou, iedereen wist dat het einde naderde. Nu jouw taak volbracht is, keert de rust in ons terug en als er iemand een plaats in de hemel verdient, dan ben jij het wel. Altijd konden we op je rekenen en de keren dat je met een kwinkslag de anderen verblijde, zijn niet te tellen.

Aan je sterfbed vroegen we ons af : waar zou hij nu zijn ? En allen zagen we je reeds bij je overleden zuster en broers, want jij wist wat familie betekende.

Pa, we gaan je missen en zeker ons ma, met wie je zovele jaren samen bent geweest, zal je missen. Wij zullen ons best doen om hierin te berusten, maar merken nu reeds dat het niet eenvoudig zal zijn.

Ook je tuin, waar nooit een onkruidje te zien was, zal om je afwezigheid treuren.

Met een laatste kruisje en een stille traan hebben we afscheid van je genomen, pa, jij die ons zo nabij en dierbaar was.

Nu je sterke hart is stilgevallen en je ogen gesloten zijn, staat je leven ons nog duidelijker voor de geest: je was voor ons een goede vader, eenvoudig, werkzaam en christelijk geïnspireerd.

Je leven verliep zonder opvallende daden, doch juist in je éénvoud was je groot. Met een nooit aflatende wilskracht en een grenzeloze liefde heb jij je ingezet voor het welzijn van je gezin.

Dankbaar om wat je ons allen hebt gegeven, ...

Dankbaar omdat we samen met jou mochten leven, in lief en leed, ...

Dankbaar om die vele mooie herinneringen, ...

... zeggen we je geen vaarwel maar tot weerziens.

Grimminge, 23 september 2000

