

« Gij zijt mijn Heer, ik vind geen geluk buiten U »  
(Naar Ps. 16)



Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

## Georges, Arthur DE BRAEKELEER

echtgenoot van Mevrouw  
**RACHEL VAN DER STICHELEN**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 9 november 1908  
en er godvruchtig overleden op 19 oktober 1985,  
nadat hij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving  
en de H. Teerspijze ontvangen had.

« Heer, onze God, vele jaren geleden hebt Gij  
Georges tot het leven geroepen. In zijn familie  
heeft hij Uw goedheid ervaren. In geloof, Heer,  
heeft hij U gediend. Gij waart de grond van zijn  
bestaan. Met woord en sakrament hebt Gij hem  
door het leven heen begeleid tot aan zijn dood ».

Samen met zijn echtgenote heeft hij zijn gezin  
zo weten uit te bouwen dat alle leden van zijn  
familie voor elkaar echte geschenken van God  
betekenden. Familiale genegenheden, weder-  
zijds meelevens met elkaars wel en wee, onder-  
ling dienstbetoon tussen zijn kinderen hebben  
hem tot een gelukkige vader en grootvader ge-  
maakt.

Hij was een diep-gelovig man, die ervan over-  
tuigd was dat een mens zonder God niet verder  
kan. Daarom kon hij bidden voor het welzijn van  
zijn gezin, kon hij samen met zijn vrouw God  
danken bij hun vijftigjarig huwelijksjubileum.  
Daarom kon hij met groot vertrouwen en zich

naar Gods wil schikkend het ziekensakrament  
ontvangen dat hem sterken zou tijdens zijn lij-  
densuren. Daarom drukte hij zijn kinderen op  
het hart dat zij gans hun leven « christelijk »  
zouden blijven.

Dierbare echtgenote, een bijzonder woord van  
dank voor u die mij zo trouw in het leven ver-  
gezeld hebt en die mij in mijn lijdensmaanden  
zo attentiefol en met grote toewijding hebt bij-  
gestaan.

Beminde kinderen, gans mijn leven mocht ik  
gelukkig zijn om u, en ik ben u allen bijzonder  
dankbaar om de hulp die ik van u allen mocht  
ondervinden tijdens mijn ziekte, waardoor mijn  
wens in vervulling kon gaan thuis te mogen  
sterven.

Lieve kleinkinderen, gij waart mijn trots en  
vreugde. Uw aanwezigheid bij mijn ziekbed heeft  
mij veel troost geschonken.

Beminde schoonzuster, ook u dank ik voor  
wat u voor mijn echtgenote en voor mijn kin-  
deren betekend hebt. Uw tegenwoordigheid en  
zorg was voor ons allen een steun en een troost  
bij mijn lijdensbed.

Voor u allen heb ik nog één vraag : vergeet  
mij niet in uw gebed.

### De families

**DE BRAEKELEER, VAN DER STICHELEN,  
DE SMET en BEERENS,**

danken U voor uw christelijke blijken van  
medevoelen en voor uw gebeden.