

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

VROOM † AANDENKEN

aan

JULIEN DE BRAEKELEER

teergeliefde zoon van

Georges en Rachel Vander Stichelen

geboren te St. Maria-Lierde, den 30 November 1933
en er schielijk overleden den 24 Oogst 1945, voor-
zien van de Laatste H.H. Sacramenten.

O God, Gij zijt te goed
opdat men 't U zou wijten,
O Vader, duizendmaal
gezegend zij uw naam ;
maar, zendt ons sterkte toe,
en, om de plicht te kwijten
der christenene droefheid, maakt
ons lijdend hart bekwzaam.

Julien, onschuldig nog, eenvoudig en vroom, op-
recht godsdienstig, engelachtig rein, was een licht
op deze aardsche baan, de blijdschap van het huis.
Liefde, gehechtheid en moederlijke teederheid, heb-
ben hun werk niet mogen voleindigen ; de bloem
was schoon genoeg om te geuren in 's hemels wo-
ning. Waarom moet zoo'n troost ons worden weg-
gerukt ? Julien, uit de oogen verloren zult gij
blijven in ons beider harte. Teedere genegenheid
en krachtige liefdebanden zullen ons, alhoewel gij
hooger en verre vertoeft, voor eeuwig met u ver-
binden, want gij blijft ons kind.

De Heer gaf, de Heer nam, Zijn heilige Naam zij
gezegend. Vaartwel, mijn zusjes ! vader, moeder,
ik blijf uw troost, uw licht uit den hemel. De Heer
is goed en barmhartig, zoekt bij Hem alleen uw
kracht.

Vaartwel familie, vriendjes, geburen, ik dank u
allen voor uwe echte genegenheid, voor al het
goede wat gij mij deed.

Vader, moeder, ik ben slechts bij den Heer ; ik
bid voor u.

Uitg. Lafort, St^e Maria-Lierde.

De families DE BRAEKELEER, VANDER STICHELEN,
DE SMET en BEERENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.