

Anderen gelukkig maken was haar leven.
Niets was haar teveel, niets te zwaar.
Helaas, moeders sterven altijd te vroeg...

GEDENK
IN UW DANKBAAR GEBED

MEVROUW

Margriet

DE BRAEKELEER

weduwe van de Heer

Pieter DE NOLLIN

geboren te Lierde op 25 oktober 1904 en er
thuis, in familiekring, godvruchtig overleden
op 18 september 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

—
Hoe oud moeder ook geworden is, het is
steeds pijnlijk haar te verliezen. Maar hoe
troostend is het dan ook weer, wanneer we
mogen getuigen: ons moeder was een goede
moeder, die slechts geleefd heeft voor het
geluk en het welzijn van haar gezin. Met
liefde en geloof heeft zij geleefd. Het zijn
gaven van Gods Geest, die ook zij bij haar
H. Doopsel had ontvangen. Zij heeft die liefde
in vele kleine goede daden omgezet waardoor
haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen konden genieten van haar moeder-
lijke zorg. Een moeder geeft heel haar leven
aan hen die ze zo dicht bij haar hart draagt.

Zo is haar eenvoudig leven een schitterende
krans geworden van al de verborgen liefde-
daden die het leven van een goede vrouw en
huismoeder vervullen kunnen.

En wanneer de kwalen van de ouderdom het
haar soms moeilijk maakten werd zij met
liefdevolle zorgen omringd door haar kinderen.
Want haar kinderen hebben veel voor hun
moeder gedaan en hun liefdevolle toewijding
heeft het mogelijk gemaakt dat zij gezegend
werd met een hoge ouderdom. Zij was echt
dankbaar voor ieder die haar met zorg om-
gaven. Het gaf haar troost en sterkte in moei-
lijke dagen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, naar u ging steeds mijn liefde
en bezorgdheid. Gij waart mijn vreugde en
mijn troost. Dat mocht ik ondervinden en
waarderen in mijn oude dag en tijdens mijn
ziek-zijn. Met vader nu verenigd bij de Heer,
blijf ik over u waken en voor u allen bidden.

Beste familie en vrienden, ook u dank ik
voor uw vriendschap en voor de gebeden
waarmee gij mij zult gedenken.

†

**De families DE BRAEKELEER, DE NOLLIN,
DE SMET en LEROY,**

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49