

In Zijn handen wil ik mijn leven leggen.
Mijn naam geborgen weten bij Hem.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Michel DE BRAEKELEER

echtgenoot van Mevrouw

Georgette D'HAeyer

geboren te Sint-Maria-Lierde op 4 juni 1931
en godvruchtig, thuis in familiekring, overleden
op 20 september 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wat reeds geruime tijd werd aangevoeld en
voorzien is nu werkelijkheid geworden. Onze
dierbare vader heeft afscheid moeten nemen
van dit leven, zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen. Afscheid moeten nemen van al
wat hem zoveel jaren lief en vertrouwd is
geweest. Ook wij worden ons bewust voortaan
zijn vrouwde aanwezigheid te moeten mis-
sen.

Als mens geboren worden en mogen leven
is inderdaad een genade, dat ons gelukkig
maakt omdat wij hier een opdracht te vervullen
krijgen. Anderzijds komen er momenten voor
dat dit leven zwaar kan drukken wanneer wij
gekonfronteerd worden met onvervulde ver-
langens, met ziekte of tegenstag.

Ook Michel heeft deze beide kanten van
het leven ervaren, maar hij wist zich door
alles heen te slaan, dank zij zijn onverwoest-
baar optimisme. De laatste maanden werden
zwaar om dragen en het uitputtend vechten
tegen de ziekte deed zijn levenskrachten af-

nemen. Al die tijd mocht hij zich, dag en
nacht, omringd en bijgestaan voelen door de
liefdevolle zorgen van zijn echtgenote. Thans
is voor hem het laatste eind van deze levens-
weg in 't zicht, dat leiden zou naar het
« alles-is-volbracht ». Moge de Heer van alle
leven hem nu in zijn eeuwige liefde opnemen
en hem het geluk schenken dat geen einde
meer kent.

Bemide echtgenote, gij, die mij in mijn
leven steeds met zoveel liefde hebt bejegend,
dank u. Wees niet bedroefd, en weet dat gij
alles voor mij hebt gedaan wat menselijk
mogelijk was, zelfs het mogen sterven in uw
nabijheid. Blijf uw devotie stellen op de
heilige Broeder van Malonne, op wie wij
steeds ons vertrouwen stelden.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik was zo
gevoelig voor uw kinderlijke genegenheid, uw
vriendschap en uw zorgen vooral tijdens de
jaren van mijn ziekte. Blijf nu verder goed
voor moeder zorgen.

Beste nicht Lea, ook u dank ik voor uw
dagelijkse bezoeken aan mijn ziekbed, en de
steun die gij zijt voor mijn echtgenote. Al
mijn goede familieleden en vrienden, heb dank
voor elk goed moment dat wij samen deelden.
Vergeet mij niet in uw gebed.

†

**De families DE BRAEKELEER, D'HAeyer,
VAN DER STICHELEN en BOUSARD,**

zijn gevoelig voor uw blijken
van deelneming en danken U oprecht.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49