

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Alberta Maria De Brakeleer

weduwe van de Heer

KAMIEL DE NORRE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 11 november 1906 en godvruchtig overleden in het St. Elisabethziekenhuis te Zottegem, op 5 april 1983, gestrekt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **DE BRAKELEER, DE NORRE,**
VAN DE VELDE en DE BRAKELEER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

De lijdensweek van de Heer kwam de laatste lijdensdagen van ons moeder hun diep-christelijke waarde en betekenis aantonen als de weg naar Pasen, naar de Verrijzenis, naar nieuw leven, naar EEUWIG LEVEN.

Onopvallend was haar leven ; vele jaren terug in stilte werkend en zorgend met en voor haar man en haar geliefde kinderen. Het al te vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot deed de huiselijke zorg en de opvoeding harer kinderen volledig op haar neerkomen, een zware taak waarvoor ze zich met de volle inzet van haar gevoelig moederhart inzette.

De laatste jaren was ze steeds gereed om ieder te helpen die op haar beroep deed. Moedig stond ze in voor de netheid van haar geliefde woning, waar ze wenste al haar levensdagen te mogen doorbrengen.

De stilte van haar woning kon ze gaarne wisselen met een rustige wandeling in de Bosseveldweg of met de gretig betrachtte vergaderingen en uitstappen van haar leeftijdsgenoten, waar dan ook haar trek naar levensvreugde en haar zin voor gezelligheid door iedereen werd gewaardeerd.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en buurtmensen, het was voor mij nooit te veel om mij voor U altijd ten volle in te zetten. Dank voor Uw dankbare genegenheid vooral tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, waar ook mijn dank voor alles wat daar zo vriendelijk voor mij werd gedaan. Bidt allen voor mij « dat Ik dra mede mag verrijzen met Onze Heer Jezus Christus, als Hij de doden opricht en weer tot leven wekt en elke mens de trekken geeft van Zijn nieuwe heerlijkheid ».