

« De rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid ;
zij vinden hun loon bij de Heer en de Aller-
hoogste draagt zorg voor hen ».

(Wijsheid 5, 13)



Dit weze een aandenken aan Mevrouw

Bertha DE BRAKELEER

weduwe van de Heer

REMI VAN DER STICHELEN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 17 juli 1909
en berustend overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel op 21 juni 1973,
nadat zij de sacramenten der zieken en de
pauzelijke zegen ontvangen heeft.

« De rechtvaardige, al sterft hij voor zijn
tijd, zal in rust zijn. Want het aanzien van
de ouderdom bestaat niet in de lange duur
en wordt niet gemeten naar het getal der
jaren, maar inzicht is voor de mensen ware
wijsheid en een vlekkeloos leven de ware
ouderdom. (Wijsheid 4, 7-9)

Het is droevig voor een mens wanneer
men van hem moet zeggen dat hij te lang
geleefd heeft.

Dit kan zeker van Bertha niet gezegd wor-
den. Zij is te vroeg verdwenen uit onze we-
reld. Zij betekende goedheid en zachtheid
voor haar omgeving. Zij heeft zeker iets
verwezenlijkt van wat er leefde in die man
uit Nazaret, Jezus.

Wij willen bij haar dood dan niet zozeer
denken aan de tijd die zij geleefd heeft,
maar wel hoe zij geleefd heeft en wat zij
betekend heeft voor allen die haar kenden.
Het hoe van een mensenleven dat telt. Ook
in een korte tijd kan iemand een vol leven
hebben. De volheid van haar leven bestond

er ook in dat zij berustend en gelaten haar
lot gedragen heeft en haar einde tegemoet
gegaan, in navolging van de Jezus, die voor
haar kracht en sterkte was.

Beste familieleden, hoe moet ik U danken
voor alle zorgen die U aan mij leegte hebt
tijdens mijn ziekte ! Mocht al het goede in
mijn leven voor U een troost zijn en moge
het U helpen al de dagen van uw leven.

Tante Bertha, uw heengaan zal een gemis
voor ons zijn en gij zult een leegte nalaten
in ons leven. Maar door de Heer, die gij uw
leven lang gediend hebt, zullen wij met U
verbonden blijven tot wij ook eens U zul-
len vervoezen in het Godsrijk, waar alle leed
vergeten is en al ons kwaad vergeven.

Bid ook voor ons nu gij voor altijd bij
uw Heer zijt.

De families DE BRAKELEER, VAN DER STI-
CHELEN, DE CLERCQ, DE PREZ,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel