

Ons leven en onze dood zijn in de handen van de Heer : Hij beschikt er over volgens zijn Wijsheid en Barmhartigheid.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

DE HEER

**Georges DE BRAKELEER**

echtgenoot van Mevrouw

**Hélène BAESKENS,**

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 oktober 1914 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel op 16 maart 1976, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Krijgsgevangene 1940-1945.

---

Zoals voor veel mensen moet het voor deze overleden man de grote beproeving van de laatste maanden geweest zijn : zich ziek en zwak te voelen, zich machteloos te weten in zijn aards bestaan.

En toch bereid God in zijn Voorzienigheid op die manier de mensen voor op de eeuwige toekomst.

Gelukkig zijn zij die Gods vingerwijzing zien met het licht van hun geloof.

Moge de Heer deze man omwille van zijn onderwerping aan Gods H. Wil in het aan-

vaarden van de dood, ontvangen in zijn eeuwige vreugde.

Beminde echtgenote en kinderen, uw blijken van genegenheid in mijn laatste levensdagen waren voor mij een troost in mijn aardse ellende. Thans verwacht ik dat gij en al mijn duurbaren mij in uw gebeden zult gedenken.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

De families DE BRAKELEER, BAESKENS,  
MARE, DUTRANOY,

**zijn -zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel