

Vader, uw wil geschiede.

† ZALIG AANDENKEN

aan de heer

Gilbert DE BRAKELEER

LID VAN DE C. O. O.

zoon van wijlen

Jan-Baptist en Louise MARÉ

geboren te St.-Martens-Lierde op 16 december 1907 en naar het hemels vaderhuis teruggeroepen te Oubrakerel op 1 maart 1970, gesterkt door het sacrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

Grote dingen heeft hij niet gedaan tijdens zijn leven. Maar in de vele kleine diensten die hij bewees aan verschillende organisaties in onze gemeenschap, wist hij zich vele vrienden te maken. Hij was een mens die meeleeft met al wat ontstond of bestond op de gemeente, een vriendelijk en gediensstig man, aan wie men niets kon misvragen. De Heer moge hem lonen om die sociale levenshouding.

Dierbare broer en beste schoonzuster, ik dank u zeer hartelijk om uw goedheid en vriendelijkheid tegenover mij. Ik had bij u een gelukkige thuis. Ik bid de Heer dat Hij u overvloedig zou vergelden voor wat gij voor mij hebt gedaan.

Mijn beste bloedverwanten, familieleden en vrienden, gij allen die mij hebt gekend, uw gebed en uw offer bij de viering van de H. Eucharistie, zal mij helpen om vlug in te gaan in de eeuwige vreugde, waartoe ook gij geroepen zijt om er eeuwig samen te zijn met de Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust
En het eeuwig licht verlichte hem.

Uitg. Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familie DE BRAKELEER,

De familie MARÉ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.