



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gustaaf Firmin DE BRAKELEER

weduwnaar van Mevrouw
ELODIE ROELS

Geboren te St.-Martens-Lierde op 2 september
1908 en er plotseling overleden
op 7 november 1991.

Je kende hem al jaren van naam en gezicht, verder niet. Je had mekaar nog nooit gesproken. Het bleef bij een beleefd knikje, als je hem ontmoette, toevallig. Kwam je langs zijn huis aan de straatkant op Holderbeke, je zag hem niet wat niet wil zeggen dat hij niet thuis was. Vroeger zag je hem op de fiets, op zondag naar de kerk. De laatste jaren las hij thuis de mis (op de teevee) en zijn gebeden. Trouw abonnent van het parochieblad, was hij geïnteresseerd aan wat er leefde in de kerk. Op Allerheiligen kwam hij nog naar het kerkhof, met een chrysant Elodie groeten die in 1983 was gestorven (ook thuis gestorven zoals hij). Vriendelijk was hij, goedgehartig, gemakkelijk van karakter. Wie de Min (van Firmin zijn tweede voornaam) van vroeger kennen, zeggen en weten hoe hij jarenlang Elodie thuis heeft verzorgd. Zij was ziek en kreupel en hij deed er alles voor. Kinderen hadden zij niet gereken.

De laatste jaren leefde hij op de achtergrond. Wel kreeg hij dagelijks bezoek van wie trouw voor hem zorgden. Hij mocht en kon thuis blijven, waar hij geboren was en een heel leven lang gewerkt had op een boerderijtje zoals dat vroeger kon, kleinschalig en met de seizoenen mee, op hoop van zegen. Zo is hij mens geweest en mens gebleven, in noodweer en droogte, tussen bloemen en kleuren, tussen zoveel zwijgen. Toen novemberregen neerstroomde als in de dagen van de zondvloed, is Min ongezien en ongeweten van ons heengegaan, zoals dappere mensen vaak de hemel doen in stilte. Roerloos is hij gevonden op de natte grond, als een afgerukte herfstroos.

Het is haast niet te doen om even mens te zijn, twintig zestig, vijfenzeventig drieëntachtig jaren. En toch, wij wagen het. Wij zaaien en wonen, bewaren vruchten voor de winter, bakken brood en schenken melk. Wij raken van streek af en toe, komen in nood, vallen onverwachts en blijven liggen. De rest is stilte.

De families DE BRAKELEER en ROELS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449