

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## HELENA DE BRAKELEER

echtgenote van Mijnheer

ALFONS DE ROECK

geboren te Hemelveerdegem op 4 juli 1901 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te St.-Martens-  
Lierde op 5 juni 1965, voorzien van het H. Sakra-  
ment der zieken en de Pauselijke zegen in  
Articulo Mortis

Zij was een goede Moeder en voorbeeldige echtgenote. Het geloof heeft zij bewaard en aan haar kinderen meegedeeld. De zorg om haar gezin en het welzijn van de haren was haar leven.

Een meedogenloze ziekte kwam haar binden aan het ziekbed, met geduld heeft zij dit kruis aanvaard, en gedragen tot het einde, in volledige onderwerping aan Gods H. Wil. Zacht is ze in de Heer heengegaan, haar kruis heeft ze afgelegd om de palm der eeuwige overwinning te gaan ontvangen bij Hem die ze trouw heeft gevolgd. Haar gemarteld lichaam mag nu rusten tot de dag der verrijzenis.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, dank om uw grote genegenheid en liefde

mij betoond, dank om uw goede zorgen tijdens mijn ziekte. Laten wij nu ook, over het graf heen, verenigd blijven in gebed. Weest elkaar een steun en troost in deze beproeving, en gedenk mijn ziel in uw gebed.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U over haar.

†

De familiën

DE BRAKELEER, DE ROECK,  
VAN DE VELDE, ROKEGEM.

Zeer gevoelig voor de bliken  
van deelneming hun betoond  
bij het overlijden van hun  
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U

Druk. DE VOS