

Alles wat schoon is, al wat heilig is,  
Ligt in dat éne woord : MOEDER.

Tot vroom aandenken aan de ziel van  
MEVROUW

## HERMINE DE BRAKELEER

weduwe van de Heer  
ALOIS COLLAGE

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 2 juni  
1896 en godvruchtig overleden te St. Martens-  
Lierde, de 12 mei 1974, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken.



De families DE BRAKELEER, COLLAGE,  
SOETENS en MARREZ,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens.Lierde

Vroeg in de morgen van Moederkensdag is  
ons moeder van ons heengegaan. Mocht ze  
deze laatste tekens van genegenheid niet  
meer meenemen in haar dankbaar gemoed,  
ons moeder heeft toch de maandenlange vol-  
doening gekend van een zo goed mogelijke  
oppas bij haar dichtsbijwonende dochter en  
van het Wit-Gele Kruis.

Pas wanneer een moeder haar hoofd heeft  
neergelegd beseffen wij wat zij in ons leven  
voor ons betekent heeft ; en dan komen de  
kinderjaren als een kleurenfilm op ons af  
met daarin de hoofdpersoon... Moeder... de  
schoonste naam... het schoonste woord...  
zorgzame ogen, helpende handen... een mee-  
voelend hart. Dan vooral voelen wij ons nog  
eens tot het diepst van ons bestaan afhan-  
kelijk omdat wij het eveneens waren in ons  
ontstaan, hier op het trefpunt van Gods lief-  
de neergelegd in de harten van twee zijner  
mensenkinderen.

Ouderliefde ontstaan uit Godsliefde blijft  
over de dood heen en volgt ons met haar  
onbeschrijflijke troost als wij dan ook voor  
hen in kinderlijke wederliefde het mogelijke  
hebben gedaan. T'is nu moeder van uit de  
hemel die onze tranen droogt met die dank-  
bare glimlach van op het ziekbed. Moeder,  
die met vader-zaliger terug verenigd, voor  
God verschijnt om daar bij de Heer te bid-  
den voor degene die hen zo dierbaar waren...  
hun kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen.

Nu begrijpen wij pas goed de woorden van  
Jezus tot St. Jan onder het kruis : "Jan, zie  
daar UW MOEDER" en wat die zelfde hemel-  
moeder in de persoon van St. Jan voor ieder  
mens ter wereld geworden is... de beste aller  
moeders.

Moeder Maria, in deze Uwe lieve Meimaand  
vertrouwen wij onze Moeder aan U toe,  
dankbaar voor het onbeschrijflijke dat zij  
voor ons geweest is en blijft.