

De ouderdom is een erekroon op de weg der
gerechtigheid.



Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

KAMIEL DE BRAKELEER

weduwnaar van Mevrouw

Maria Van De Maele

geboren te St Martens-Lierde, de 28 augustus 1879
en aldaar godvruchtig overleden de 20 februari
1956. Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Van zijn kindsheid af in de vrees des Heren
opgevoed, heeft hij al de dagen van zijn leven de
weg der gerechtigheid bewandeld. Vreedzaam,
werkzaam, nederig en eerbaar heeft hij zijn leven
doorgebracht. Vol van geloof beminde hij God :
tot het einde zijns leven was hij onwankelbaar in
zijn godsdienstige gevoelens en hij stierf als een
ware christene.

Hij was een goed echtgenoot, een voorbeeldige
vader: hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten

Beste kinderen en kleinkinderen, ik moet U
verlaten, maar daarom verlaat mijn liefde U niet;
oefent hetgeen gij van mij geleerd hebt; blijft
godsdienstig en weest mij dikwijls indachtig in
uwe gebeden : ik ook zal U niet vergeten in de
Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.

(300 dagen aflaat)



De familiën DE BRAKELEER,
VAN DE MAELE,
SEGHERS
VAN WYNENDAELE.

Danken om de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde