



Dankbaar aandenken aan

## **Marcel DE BRAKELEER**

echtgenoot van Paula MENSCHAERT

geboren te Sint-Maria-Lierde op 10 februari 1925  
en overleden te Aalst op 21 oktober 1997.

*De families DE BRAKELEER, MENSCHAERT, DE  
ROECK en DE CAMPENAERE  
danken u voor de blijken van medeleven.*

*De namis wordt gecelebreerd op zondag 30 november om  
11.00 uur in de parochiekerk Sint-Maria-Magdalena te Lierde.*

Najaar 1997.

Ondanks de overvloedig zomerse dagen wordt de herfst duidelijk zichtbaar. De natuur sterft beetje bij beetje. De winter wacht.

Het heengaan van onze Pa lijkt wel een identiek verhaal.

In 1992 begon een donkere periode voor hem. Een eerste moedig gedragen ziekte werd wonderwel overwonnen. De zon scheen flauwer, maar scheen opnieuw. Een tijd brak aan van intens genot om de kleine dingen des levens. Voortdurend meelevens met ons gezin en het opgroeien van onze vier meisjes. Eerste en plechtige communie-feestjes waren hoogtepunten. Het huwelijk van Iris en Godwin je laatste feest met ons.

Behulpzaam zijn met borstel, verf en behang vulde je week en was voor jou een ontspanning. Het volleybalgebeuren rond Sint-Jan Hemelveerdegem en het tennis van ons Hilde volgde je op de voet.

Een te kortstondige gelukkige periode na een stijlvol leven van hard werken in een zelfstandig gerund schildersbedrijf. Als self-made-man en met de onafscheidelijke steun van ons ma wist je een aardige rol te spelen in deze moeilijke maatschappij.

Vorig jaar ontstonden de hartklachten, klachten die je vorige week fataal werden. Ondanks je verzwakte fysieke toestand heb je ons compleet verrast. We treuren nu heel diep om jou plots heengaan.

Pa, als enige zoon heb je me nooit in de watten gelegd. Je hardde me tegen de kwalen des tijds, doch in alles wat ik ondernam was jij mijn belangrijkste raadsman. Juist daarom zal ik je zo enorm missen.

Marc

29 oktober 1997.

---

Rouwleiding, Funerarium & Drukw B V B.A Raoul, Brusselsestraat 70,  
Brakel - Tel. 055/ 42 24 49

