

Een fijne sluier zand ligt op je stoel.  
Ik zal hem in spiraaltjes openblazen  
want je bent weg,  
ik moet mij nooit meer haasten.  
Voor hoeveel jaren is dat nu voorgoed.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## MARGUERITTE DE BRAKELEER

weduwe van de Heer  
**REMI MERCHIERS**

geboren te St.-Martens-Lierde op 15 juni 1901 en  
godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis  
te Geraardsbergen op 8 september 1989, nadat  
zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving  
ontvangen had.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap en liefde geven.  
Wat een hoopvolle belofte voor deze vrouw! Op  
zeventienjarige leeftijd, na de dood van haar  
moeder, nam ze immers de zware taak op zich  
in te staan voor de verzorging van zes kinderen.  
Later werd ze een zorgvolle echtgenote en een  
liefhebbende moeder in eigen gezin. Na jaren  
van innig familiaal geluk kwam de beproeving  
van de langdurige ziekte van haar echtgenoot.  
Zes jaar heeft ze hem vol toewijding verzorgd  
en verpleegd. Zijn dood betekende voor haar  
een zware slag. Dit leven van dienstbaarheid  
heeft ze onopvallend geleefd, het geluk van al  
haar naastbestaanden betrachtend. Haar geloof  
in Gods bijstand, haar dagelijks gebed, haar  
tevredenheid met wat elke dag haar bracht, heeft  
van deze vrouw een mens en een moeder ge-

maakt van wie het beeld in het leven van haar  
familieleden steeds aanwezig zal blijven.

Lieve mama, bij uw heengaan danken wij u  
om alles wat jij voor ons geweest bent, om alles  
wat jij voor ons gedaan hebt. Wij danken u om  
de mildheid die uit uw ogen straalde, om de  
wijsheid die uw mond sprak, om uw hart waarin  
Gods liefde woonde. Wij danken God omdat jij  
onze moeder mocht zijn.

Lieve mémé, steeds waren wij welkom bij u.  
Wij voelden ons thuis bij u door uw vriendelijk-  
heid en uw spontane genegenheid. Jij was be-  
zorgd om ons, jij was trots op ons en volgde  
ons op onze levenstocht. Bij u konden wij altijd  
terecht met onze vreugde en ons verdriet. Wij  
zullen uw belangstelling, uw medeleven en uw  
diep vertrouwen in ons nooit vergeten.

Heer, schenk ons door Uw Geest de verborgen  
krachten waaruit onze dierbare overleden moeder  
en familielid geleefd heeft : de eenvoud van haar  
geloof, de sterkte van haar hoop en de diepte  
van haar levensechte liefde.

---

**De families DE BRAKELEER, MERCHIERS,  
MARRÉ, VAN CAUWENBERGE en DE MIL,**

danken U voor uw gebed en blijken van  
deelname.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. B.V.B.A. Raoul, Brakel - Tel. 055/42.24.49