

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Angelica DE BRAKELEER

weduwe van Johannes, Francies MERCHIEERS,
geboren te St. -Martens -Lierde op 22 april
1906 en godvruchtig overleden in het Rustoord
St. -Jozef te Horebeke, op 16 oktober 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

*'Angeliek', zegt iedereen, dat betekent 'engelachtig'
leder mens is een engel. Man, vrouw, mysterie,
schaduw, engel? Een engel is iemand die onzeker is
wie hij/zij is, wat hij/zij moet doen. Bij wie tussen al
het gestuntel ook het verlangen leeft dat het anders
kan, dat mensen niet gebukt moeten gaan onder hun
levensverhaal noch in Rwanda, noch op Cuba, noch
bij ons, dat je recht op moogt gaan op weg naar een
plek waar je tot je recht komt, eindelijk thuis.*

*Wie was Angeliek De Brakeleer? Wat is het verschil
tussen haar en de zes tantes? Ze waren thuis met
tien, zeven dochters en drie zonen. Met twaalf als
je ook de twee broertjes noemt die bij de geboorte
gestorven zijn Angeliek woonde voor de helft van
haar leven aristocratisch in Brussel, waar zij de grote
heren diende*

*Zij werd weduwe in 1987 en sinds nieuwjaar
1992 verbleef zij op een kamer in het Rustoord
St. -Jozef te St -Maria -Horebeke
Angeliek is 88. Een leeftijd waarop je voorbij de
stapstenen van lief en leed de levensrivier over-
gestoken bent Weduwe aan de overkant,
wachtend op wie? Teruggaan naar vroeger is on-
mogelijk Je kan vooruit noch achteruit, Je wan-
delstok is te weinig been om op te staan Je bent
een beetje mank van al die jaren Anderen moet-
en je helpen Angeliek Je leven is herkenbaar tot
aan de grens bij de overkant. Tot aan de mijlpaal
waar je alles uit handen geeft: je lichaam, je
relatie, je geest, je ziel. De last van het verleden
Verder kan niet meer. Aan die grens gekomen is
leven het niet meer zeker weten. Het blind ver-
trouwen dat liefde overwint. Het bidden met een
traan: 'ik laat je niet los, mijn God. Ik laat je niet
los, mijn kinderen. Ik laat je niet los mijn gelief-
den' Sterven bij de grens aan de overkant is een
vraag zonder antwoord: 'en doe jij evenzo'*

De families

DE BRAKELEER, MERCHIEERS,
MARÉ en DE VOS

danken u voor uw blijken van medeleven.

Namis: 19 november 1994 om 9 uur.