

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Bertha DE BRAKELEER

weduwe van de Heer **Cyriel ROKEGEM.**

Zij werd geboren te St.-Martens-Lierde op 28 augustus 1901 en overleed godvruchtig in de St.-Franciscuskliniek op 18 augustus 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Eenieder voelt zijn eigen leed het meest. In alle oprechtheid moeten we echter erkennen dat deze overledene een heel zware levensweg gekend heeft. Er staan meerdere mijlpalen van zwaar leed en tegenslag op deze weg. Ze hebben haar gemaakt tot een geharde vrouw die veel in stilte kon verwerken, en die haar taak van zorgende moeder doorgetrokken heeft tot een half jaar geleden voor haar de Calvarieberg van zwaar lichamelijk lijden begon.

Heer, wij danken U voor deze goede moeder. Zij was ons zo zorgend nabij en ons zo dierbaar. Zij leefde intens mee met al

wat ons aanging. In haar liefde hebben wij uw groot gebod van naastenliefde daadwerkelijk beleefd gezien.

Wij bidden U dat niets van dit menselven zou verloren gaan, dat al wat haar heilig en dierbaar was zou doorgegeven worden en bewaard in haar kinderen. Voor hen heeft zij geleefd, hen heeft zij het goede voorgehouden. Als wederliefde willen we haar vaak vroom en liefdevol gedenken.

De families

DE BRAKELEER, ROKEGEM,
VAN DE VELDE, BUISSON,

danken U.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel