

†

Dankbaar voor wat zij zo lang voor ons is geweest, vertrouwen wij toe aan de hemelse Vader.

MEVROUW

Maria, Ida DE BRAKELEER

weduwe van

de Heer Alfons DE CUBBER

geboren te St.-Maria-Lierde op 23 november 1895 en na een langdurige ziekte godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 15 oktober 1986, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Vader van alle mensen, biddend zullen wij U blijven danken om onze goede moeder. - Moedig, eenvoudig en trouw heeft zij ons geleerd gelukkig te leven. Ook als men zijn krachten voelt verminderen en de dagen korter worden. Rustig heeft zij vaarwel leren zeggen aan de vreugden en

het lijden van het leven. Haar kinderen en kleinkinderen, vooral Simonne en Johan, waren de steun om alles te leren aanvaarden wat het leven biedt en om alles te verwerken tot een dienst aan God en de dagelijkse omgeving.

Nu de eenzame avond valt bij hen die haar zo lief waren, zal moeder blijven leven in eerbiedvolle herinneringen en in een dankbaar gebed om eeuwig geluk.

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, mijn grootste vreugde was u allen welvarend en gelukkig te weten.

Dank voor zovele blijken van goedheid die ik van u mocht ondervinden. Moge uw gebed de blijvende band zijn over het graf heen.

Dat zij ruste in vrede.

De families DE BRAKELEER, DE CUBBER
en LION

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

Rouw. V.D. Driessche

van de maele