

Mijn kinderen, ik heb al  
wat ik geven kon gegeven,  
mijn werkzaamheid dag en nacht,  
mijn liefde en ook mijn leven.

G. G.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

## **Marie, Elodie DE BRAKELEER**

**weduwe van Camille, Emile DE CLERCQ,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 22 novem-  
ber 1890 en godvruchtig overleden in de  
kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 28 juni 1985, gesterkt door Kristus in  
Zijn HH. Sakramenten.

---

De Heer heeft Elodie een uitzonderlijke  
hoge ouderdom verleend, daarom danken  
we Hem. Nu heeft Hij haar uit haar ge-  
liefde familie en vriendenkring naar Zich  
geroepen om haar het loon te geven voor  
haar vroom en werkzaam leven.

Deze dierbare afgestorvene was een flin-  
ke ouderlinge, die eenvoudig en rechtzin-  
nig geleefd heeft. Voor het welzijn van de  
haren was haar niets te veel. Een lange  
en zeer gelukkige levensavond mocht ze  
kennen, op een uitzonderlijke wijze door  
haar kinderen verzorgd in het gezin van  
haar dochter Denise.

In het gebed en het naleven van haar  
kristelijke plichten vond zij haar geluk en  
troost

Wanneer de weg naar de kerk haar te  
zwaar werd, hield ze er aan, O.-L.-Heer  
thuis te ontvangen wanneer de Hoogdag  
gedragen werd. Zelfs als het geheugen  
grotendeels verdwenen was, prevelde ze  
toch nog het wees-gegroet en uitte ze haar  
stil geluk in een aanhoudende zang.

Ze is voor ons allen een voorbeeld ge-  
weest van zorgen, bidden en innerlijk ge-  
luk. Moge ze nu zonder dralen de heer-  
lijkheid van de hemel binnengaan, dat is  
de wens die we tot haar, en de bede die  
we tot de Heer richten.

**Namis : maandag 12 augustus om 19 u. 30.**

Voor uw blijken van medeleven en gebed  
danken U :

de families DE CLERCQ, DE BRAKELEER,  
LION, ASSEZ.

Begr.-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Dr. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel