

Haar die wij liefhadden is ons ontnomen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Germaine De Brakeleer

Echtgenote van Mijnheer

Pieter-Frans Soetens,

geboren te St. Martens-Lierde, de 23 December 1899,
en godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel,
de 14 Mei 1945, versterkt door de H. H. Sacramenten
der stervenden.

De Heer had in haar de schatten zijner goedheid
uitgestort: zij was een ware christene, een ver-
kleefde echtgenote, een tedere moeder. Het hart
van haar man stelde in haar zijn betrouwen en hare
kinderen waren het voorwerp harer gedurige be-
kommnissen; ook waren deze gedurende het
leven haar troost en stervende mocht zij zich over
hen verblijden.

Hare kinderen verliezen in haar een deugdame
moeder, haar echtgenoot een goede vrouw. Door
werkzaamheid en eerlijkheid wist zij haar gezin tot
welstand te brengen en met fierheid mag zij tot
hare kinderen zeggen: doet wat ge van mij ge-
leerd, gehoord en gezien hebt en de God van vrede
zal met U zijn.

Vaartwel, geliefde Echtgenoot en Kinderen,
troost U, gedenkt de raadgevingen die ik U toe-
stuurde, weest vol geloof, godvrezend en vijand
van het kwaad; van uit de Hemel zal ik over U
allen waken.

Vergeet mij intussen niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen

De familie SOETENS,
De familie DE BRAKELEER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelname
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.