

De Heer is meester van het leven : Hij geeft, Hij neemt ; Zijn naam zij gezegend.

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

OMER, CYRIEL DE BRAKELEER

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN OYCKE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 31 mei
1908 en er spoedig overleden op 23 juli
1971, gezalfd met de H. Olie.



De families DE BRAKELEER,
VAN OYCKE,
MARE en
DIERICKX

danken U oprecht voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Hij ging door het leven als een recht-
schapen man. Hard was zijn bestaan, on-
menselijk zijn beroep. Het gevaarlijkste
en ongezondste werk was hem niet te
veel : hij deed het voor de zijnen ; het
heeft diepe sporen nagelaten in de laatste
jaren van zijn leven.

Jaar na jaar verdroeg hij zijn kwaal,
gevolg van zijn totale levensinzet... en
hier nadert de kristen mens dicht bij
O. L. Heer, die ons geleerd heeft dat het
lijden, met Hem gedragen, ook zijn vruch-
ten afwerpt voor het hiernamaals en voor
het heden.

Dierbare echtgenote, gedurende hoevele
jaren zijt gij, dag aan dag, midden in de
nacht voor mij opgestaan om mij naar
mijn werk uitgeleide te doen. Ik dank
U daarom. Met hoeveel meer bezorgd-
heid nog hebt gij mij in mijn ziekzijn
omringd en mij uitgeleide gedaan naar
de hemel. Dat kan ik hier op aarde niet
meer vergoeden, maar ik zal het u in
de hemel vergelden door mijn voorspraak
bij de Heer. Zijn Wil geschiede.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt
moeder nu dubbel lief. Zorgt gij nu voor
haar zoals zij altijd voor mij gezorgd
heeft, opdat zij de beproeving van onze
tijdelijke scheiding gemakkelijker zou
doorstaan. De hulp die gij haar biedt zal
ook voor U een troost en een vreugde
zijn.