

Vader, gelijk moeder, waart Gij voor ons, uw kinderen, zo ... alles.

Bid voor de zielerust van
DE HEER

RENE DE BRAKELEER

weduwnaar van Mevrouw
ANGELE OTTE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 12 september
1911 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-
Franciscus te Brakel, op 18 oktober 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **DE BRAKELEER, OTTE,**
MARÉ en VAN DER STICHELEN,

danken u voor de blijken van christelijke
medevoelen en voor uw gebed.

Zo onvoorstelbaar vroeg liet ons moeder een onherstelbare leegte na, ook en vooral in onze zo gezellige thuis. Meer dan wie ook heeft vader haar gemist op die plaats, waar alles zo aan haar deed denken 1982 ... 1986 ... begin augustus amper de eerste tekenen van een verzwakkend gestel.

Alhoewel hij zo goed mogelijk opgevangen werd in een meelevend familieverband ging hij stilaan nog meer langs de eenzame weg van « niet klagen, maar dragen », maar waarlangs de jaren voor dubbel gaan tellen.

Diep in zijn hart was hij begaan en voelde hij zijn zorgend vaderhart dicht bij zijn ver afwezige Albert, die hij nu laatst met een onverwoordbare stemming aan zijn zijde wist.

Veel zal hij wel geleden hebben om het al te vroeg verlaten van zijn Gonda waarvoor hij zich nog zo nodig voelde en van wie hij zoveel dankbaarheid mocht ondervinden.

Mijn goede kinderen, ik hoopte nog zoveel voor U hier te kunnen doen, maar O. L. Heer heeft mij naar moeder geroepen om er met haar voor U nog meer te zorgen. In uw gebeden voor ons zult gij bijzonder ondervinden hoe dicht wij elk ogenblik bij U zullen zijn.

Mijn beste familie, buurtmensen en kennissen, was het mij onmogelijk U voldoende dank te betuigen om uw meelevende zorg, vooral tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, bidt nu voor mij opdat ik U dra moge vergoeden samen met onze afgestorvenen: «Vader van barmhartigheid en God van alle troost, wij bidden U voor Uw dienaar René, moge hij met hen in vrede rusten, schenk aan zijn diepbedroefde familie, vooral aan zijn kinderen, troost in hun leed en aanvaarding van Uw Heilige Wil.»

Ten paradijze voeren hem nu de engelen.