

Voor al wie in U gelooft, Heer, wordt  
het leven veranderd, niet ontnomen.  
(Prefatie)



GODVRUCHTIG AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Jozef DE BRAUWER**

**echtgenoot van mevrouw  
MARIA MATTHIJS**

geboren te Hemelveerdegem op 6 augustus  
1902 en vroom en sereen ontslapen in de Heer  
op 4 juni 1978, gesterkt door het Sakrament  
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

**Ridder in de Kroonorde.**

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij uw die-  
naar gezondheid en levenskracht geschonken,  
wijsheid en goedheid gegeven in de zeer uit-  
eenlopende omstandigheden van zijn rijk ge-  
vuld leven. Hij had ook de gave van geduld  
en de geest van kristelijke gelatenheid om  
de ziekte te aanvaarden, die zijn laatste le-  
vensdagen heeft getekend.

Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij onze  
dierbare overledene laten meewerken aan de  
uitbouw van Uw scheppingswerk. Hij hield van  
de natuur met zijn bomen en planten, met zijn  
dieren en landerijen. Veel heeft hij er toe bij-  
gedragen opdat de adellijke schoonheid ervan  
zou geprezen worden en hoog gewaardeerd.  
Onberispelijk in handel en wandel verwierf  
hij de genegenheid van allen - en het waren  
er velen - die met hem omgingen.

Moge zijn diep geloof, wijsheid, werkklust en  
goedhartigheid een zalvende herinnering blijven  
voor hen, die hem hebben gekend en gewaar-  
deerd.

Heer onze God, zoveel jaren heeft hij als  
vader van een groot gezin gewerkt en geleefd  
voor vrouw en kinderen. Hij had zijn roeping  
begrepen en er eervol voor geleefd. Met  
blijde offervaardigheid heeft hij geijverd opdat  
zijn gezin zou groeien en bloeien. De roeping  
van zijn kinderen heeft hij helpen verwezen-  
lijken met raad en daad. Hij was er fier op  
en naar het einde toe meer en meer dankbaar  
omdat het zo goed was.

Daarom is onze droefheid om zijn afscheid  
gemilderd door oprechte erkentelijkheid voor  
het zoveel goede dat hij ons heeft bijgebracht.  
Om dit heerlijk leven danken wij God en  
bidden "Heer, neem uw dienaar op, geef hem  
vrede en rust en onvergankelijk geluk."

---

**We danken allen, vooral zijn vele vrienden,  
die door hun gebed en aanwezigheid voor ons  
een troost waren in ons groot verdriet.**

**Mevrouw Maria MATTHIJS**

**Michel en Denise VAN DAMME-DE BRAUWER  
Carl, Pieter en Bruno**

**Jules en Suzanne DE BRAUWER-DE PYPER**

**Paul en Mia DE BRAUWER-DE BOCK  
Ann, Frank en Isabel**

**Ghislain en Hilda DIEPENDAELE-DE BRAUWER  
Els, Joris en Lieven**

**Zuster Ghislaine DE BRAUWER**

**Albert en Andrea DE BRAUWER-MUSCH  
Stijn en Leen.**

---

Druk. Van Der Bracht, Voorde.