

Hij wandelde met de Heer God. (Boek v.d. Schepping)

†

In uw HH. Missen en gebeden, gedenk de vrome ziel van

Mijnheer Jules DE BRAUWER

weduwnaar van Mevrouw Maria DE MEY

geboren te Ophasselt op 11 augustus 1871 en godvruchtig in de Heer ontslagen te Hemelveerdegem op 28 januari 1962, gesterkt door de HH, Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Vandaag zingt het volk van God te recht het Kerkelijk oogst- en danklied, in ons juweeltje van St. Janskerk, voor het binnenhalen in de hemelse schuren van de ziel van onze schone en goede vader, van deze voorbeeldige kristene boer : Te decet hymnus Deus in Sion ! DeHeer heeft waarlijk voor hem de volle kring van zijn leven met goedertierenheid gezegend en zijn velden met groene vruchtbaarheid overdekt. (Psalm 64).

In het Boek der Boeken werd de godvrezende man bezongen en ongeveer letterlijk kunnen wij die psalm (111) toepassen op onze goede vader : gelukkig was hij omdat hij de Heer vreesde, omdat hij behagen vond in Zijn geboden ; hij zag zijn kinderen gezegend op de aarde, omdat zij het geslacht waren van een vrome en een rechtvaardige ; eer viel aan zijn huis ten deel en het loon van zijn gerechtigheid duurt altijd en eeuwig ; hij straalt in de duisternis als een licht voor de rechtschapenen, barmhartig was hij, meedogend en rechtvaardig ; zalig was hij omdat hij mild was, en ook omdat hij wijs was in zijn oordeel : in eeuwigheid zal hij niet wankelen.

Zoals de stoere oude Vlaamse eik van Gezelle's Kerkhofblommen, het hoofd en de koning der omliggende velden, maar ook zoals de palmboom uit de Bijbel en de

cederboom van het gebergte bloeide hij op tot een voorbeeld voor zijn familie en voor zijn medemensens als een gerechtige. Op echte en hechte, stevige en soliede waarden, had hij zijn leven gebouwd : een vrome gezinsopvoeding had hij genoten en na het kollege verkoos hij welbewust de landelijke adelvolle boerenroeping ; hij was fier op zijn stand, hij wist dat ook de Zoon van God hier op aarde Zijn Vader had vergeleken aan een akkerman ; dan koos hij een flinke en beminde huisvrouw, die de aangebeden moeder werd van een even flink gezin ; hij gaf aan iedereen een wijze kristelijke opvoeding die bekoordend werd door de priesterroeping van een van zijn zonen. Maar ook de hechte en soliede bovennatuurlijke waarden gaf hij hun part : de godsdienst was bij hem als 't ware doorgedrongen in zijn vrome natuur ; hij diende God in de Kerk : hij gaf steeds het beste van zijn have en hebben aan de Kerk, ging iedere dag naar zijn geliefde en mooi St. Janskerkje en vierde er de Eucharistie die hij bekoonde met de Communie van het Vlees en het Bloed van de Heer Jezus : onze vader zal verrijzen ten jongsten dage en in eeuwig aandenken zijn. Hij werd ook beproefd - hij wist zich één van Gods vrienden - maar voor kwade tijding vreesde hij niet, toen zijn zielsgeliefde vrouw ten Here ging of toen hij leed in zijn gezin, hij stond vast in betrouwen op de Heer, sterk in zijn geloof en zou nooit wankelen in de liefde ; de armen die hij kwistig bedeelde steunen hem nu in hun gebed (Psalm 111). Onze vader heeft zo dikwijls die psalmen meegezongen in zijn bruin beduimelde kerkboek en er over gemijmerd in de zondagsvespers : nu ziet hij de voltooiing van zijn vrome droom van gerechtigheid. Heer God, samen met de Kerk bidden en zingen wij het Benedictus, omdat U op zo'n wonderbaarlijke wijze vandaag de Verlossing hebt voltooid en het Heil van onze geliefde vader. Wij bidden alle dagen van ons leven, Heer, tot hem en voor hem, opdat ook wij allen terug zouden samenkomen bij de hemelse wedersamenstelling van ons gezin bij moeder en vader zaliger en onafscheidelijk zouden verbonden worden in de heilig- en zaligmakende liefde van de Vader, van de Zoon en de H. Geest. Amen.

De familiën DE BRAUWER en DE MEY

danken U van harte.

VAN DE MAELE