

« Tot U, Heer, richt ik mijn geest ».

(Ps. 25)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

LOUIS DE BRAUWER

echtgenoot van Mevrouw

AIMEE VANDERMASSEN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 28 maart 1903 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Oprakel, op 31 december 1984, nadat hij de Pauselijke Zegen en het sakrament der Ziekenzalving ontvangen had.



De families **DE BRAUWER, VANDERMASSEN,**
HEERMAN en ASCOOP,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van medevoelen in hun rouw en danken U.

" De Heer Jezus Christus zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam " (Fil. 3,21). Met deze zekerheid voor ogen vertrouwen wij onze lieve echtgenoot en dierbare vader toe aan de Heer.

In zijn laatste levensjaren moest hij meermaals de gezellige thuis wisselen voor de stilte van een ziekenkamer in het ziekenhuis. Maar steeds aanvaardde hij dit met grote gelatenheid en met de hoop onder betere gezondheidsvoorwaarden huiswaarts te kunnen keren, alhoewel hij er toch steeds meer van bewust werd dat herhaalde opnamen in het ziekenhuis zekere voorboden werden van de " grote ontmoeting met de Heer ".

Kalm, gelovig en vol vertrouwen heeft deze man naar dit ontmoeten toe geleefd, hopen op het uitnodigend woord van de Heer : " Kom, goede en trouwe dienaar ", want in zijn leven is hij een gelovig mens geweest, een goede echtgenoot, een voorbeeldige, zorgende en wijze vader, een behulpzame medemens.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen en kleinkinderen, in uw midden voelde ik mij thuis als degene voor wie men alles over had, voor wie men dankbaar genegenheid wilde betuigen. Ik dank u allen voor uw bezorgdheid, voor uw begrip en bemoediging. In overtuigd geloof en met volle vertrouwen, waarin ik u ben voorgedaan wilt gij nu wel voor mij tot God bidden : " Heer, onze God, wij vertrouwen U deze dierbare overledene Louis toe. Nu zijn leven onder ons is afgebroken, vragen wij U : breng het tot voltooiing dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer, die Gij uit de dood hebt opgewekt en die nu met U leeft en heerst in eeuwigheid.