

"Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe." Rom. 14,8



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW
MARIA DE BRAUWER

weduwe van de Heer **HENRI VAN DIJCKE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 21 januari 1904
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te
Zottegem op 19 oktober 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Maria werd geboren te Maria-Lierde in 1904, bijna negentig jaar geleden. Bij haar huwelijk is ze naar Maria-Oudenhove komen wonen nadat zij en haar man, zo vertelde zij, eerst al de stenen van hun huis zelf hadden gemaakt en het ook bewoonbaar hadden gemaakt. Steenbakkerij en boerderij, het was een huis waar veel volk over de vloer kwam en waar menig pintje bier werd geschonken en gedronken. Wie zaken doet moet goed met de mensen kunnen omgaan en dat kon Maria. Iedereen was steeds welkom.

Naast het vele werk buitenhuis en het ontvangen van de mensen moest Maria ook nog zorgen voor haar drie kinderen, twee zonen en een dochter. Zij probeerde ze een goede opvoeding te geven.

Na de dood van haar echtgenoot, die na een ongeval om het leven kwam, trouwde de jongste zoon, de schoondochter kwam inwonen en zo kon de boerderij verder gaan. Terwijl ze het werk wat meer doorgaf aan haar zoon Paul en schoondochter Rosette besteedde ze veel aandacht aan haar kleinkind Wim, maar ook de andere kleinkinderen hadden een speciale plaats in haar hart.

Maria was gemoedelijk in haar omgang. Een bezoekje was altijd welkom. Een tas koffie en

een koekje op tafel en het babbeltje kon beginnen. Zij was graag omringd door mensen. Zo lang ze kon ging ze dan ook naar de activiteiten van de gepensioneerden. De overledene was ook een diep gelovige vrouw. Tot op zeer hoge leeftijd trouw aan haar zondagsplicht. Ze kon enthousiast vertellen over wat zijzelf en zoveel andere mensen allemaal moesten doen en ook deden om hun geloof schoon te beleven. Zij zei dan dikwijls, mijnheer pastoor, het was een harde maar een schone tijd. Maria was ook altijd blij om de communie aan huis te ontvangen. Dit was voor haar een grote troost en een sterkte om de kwaaltjes van de oude dag te kunnen dragen.

Naarmate ze ouder werd namen de krachten af. Na nieuwjaar werd ze een paar maal opgenomen in het ziekenhuis. Zo is ze dan stilletjes naar de Heer gegaan. Ze was klaar. Bij het brengen van de communie bij de hoogdagen, had ze nu en dan al eens gezegd, dat ze een mooie leeftijd bereikt had en niet bang was om te sterven.

Wij bidden voor haar :
God, Gij die de gever zijt van alle leven,
ook van het eeuwig leven,
neem Maria nu op in uw hemels Koninkrijk.
Laat ze daar voor altijd gelukkig zijn
samen met al degene die haar zijn voorgegaan
en die haar lief waren.

Dit vragen wij u door Jezus Christus
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Beste kinderen en kleinkinderen, familie en goede vrienden, dank voor uw vriendelijkheid en genegenheid. Rosette en Wim, dank voor de goede zorgen de laatste jaren. God zegene u allen.

**De families DE BRAUWER, VAN DIJCKE,
HEERMAN en MEULENIJZER,**
danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449