

† In geloof zijn wij verenigd bij het afscheid van

M E V R O U W

MARIA - IRMA DE BRAUWER

weduwe van de heer Arthur VANHOOLANDT

Zij werd geboren te Etikhove op 16 januari 1882 en van ons heengegaan in het O.L. Vrouwziekenhuis te Oudenaarde op 14 maart 1974 om altijd gelukkig te leven in Gods nabijheid, tijdig voorzien van de heilige sacramenten der zieken.

Als oudste van onze parochianen is ze heengegaan: Moeder van een kroostrijk gezin, omringd door de genegenheid en de liefde van al haar kinderen. Op kerstmis 1973 werd ze ziek, zij die nooit begaf voor de harde inspanning om haar kinderen groot te brengen; gesteund en geholpen door haar man zaliger.

Op de harde lijdensweg van haar ziek zijn heeft ze nooit geklaagd, anders niet dan bezorgd voor haar kinderen en kleinkinderen.

Haar leven zelf is het boek dat zij ons naliet. En daarin staat geschreven: zij was de sterke vrouw die in de lastige jaren van het bestaan een talrijk kroost heeft moeten groot brengen. Hard heeft zij voor de haren gewerkt. Weinige moeders zijn dan ook zo omringd geweest door al haar kinderen. Ze

droegen haar op hun handen in grote erkentelijkheid en dankbaarheid. Ze was zo gelukkig met de vele bezoekjes en liefdevolle attenties. Nooit was ze alleen in haar oude dag; altijd omgeven door de zorgen van haar kinderen.

Het enige kwaad dat moeder ooit deed was ons te verlaten, maar de troost blijft er dat wij elkander zullen terug zien.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de goede zorgen; voor uw genegenheid en vriendschap. Beste achterkleinkinderen: Uw aanwezigheid was mij als een weldoende balsem.

Een gunst vraag ik U; gedenkt me in uw vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VANHOOLANDT, DE BRAUWER,
VANDENDRIESSCHE, DELANGHE

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Gasthuys - Oudenaarde