

"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God zijn vriendschap en zijn Liefde geven".



Gedenk in uw dankbaar en vertrouwd gebed

MEVROUW

## Clara Constančia DE BRECK

echtgenote van de Heer  
**DENIS DE TURCK**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 27 oktober 1908 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 12 oktober 1991, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Wij vertrouwen deze goede moeder toe aan de Barmhartigheid van de Heer. Haar leven was één offer en zorgen voor haar echtgenoot en kinderen. Zij heeft de goede strijd gestreden, het geloof bewaard. Nu rest haar de beloning die God aan zijn getrouwen geeft. Zij heeft in haar leven het lijden gekend maar, het heeft haar nooit wanhopig gemaakt. Zij heeft gelovig en vertrouwd de lasten gedragen en veel liefde gehad voor allen die haar dierbaar waren.

Zij was echt dankbaar voor ieder die haar met zorg omgaven. Het gaf haar troost en sterkte in moeilijke dagen.

Zij heeft in haar leven met een moederhart voor haar echtgenoot en kinderen gebeden; op-

dat zij allen zouden gespaard blijven van mislukking en tegenslag. Zij droeg hen allen heel diep in haar hart. God heeft daarom van deze moeder zo gehouden. Hij laat haar nu binnentreden in de vreugde van het Vaderhuis.

Wij bidden: God geef ons meer vertrouwen, meer geloof, meer liefde. Wij leven van deze goede moeder dat liefde zichzelf vergeten is om te denken aan de anderen. Maak onze liefde even onbaatzuchtig en trouw. Dat wij van mensen leren houden zoals God niemand vergeet.

Mijn goede echtgenoot en kinderen, dank u voor uw goedheid, uw zorg in de moeilijke dagen van mijn leven. Ik blijf voor u bidden en moget ge veel goede mensen in uw leven ontmoeten. God zegene en beware u allen.

Mijn lieve kleinkinderen en achterkleinkind, blijf geloven in de liefde van God, die zichtbaar wordt in de goedheid van uw medemens. Wees gelovige en liefdevolle mensen.

O. L. Vrouwke van de altijddurende Bijstand, bid voor ons.

**De families DE BRECK, DE TURCK,  
TRUYEN en STERCKI,**

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59